

UIT HET LEVEN GEGREPEN

NIEUWE UITGAVE

Een keurig verzorgd boek. Het opent met een opmerking van de 'rechtschapen en onberispelijke' bijbelfiguur Job, die pas van een van z'n vrienden, Bildad, te horen heeft gekregen: 'Kan een mens, geboren uit een vrouw, zich gedragen zoals God het wil, kan die mens ooit zuiver zijn?'

Job verweert zich: 'Ik blijf bij mijn rechtschapenheid, de mens verdrijft de duisternis, hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, hakt in de rotsen tunnels uit, maar de wijsheid – waar vind je die? Weet iemand waar inzicht woont?' Boven het hoofdstuk (Job 28) waarin Job deze opmerking plaatst, staat: 'Over de wijsheid'. In dit boek van theoloog Gerard Swüste (hij studeerde aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam, werkte mee aan het KRO tv-programma Kruispunt en gaat al jaren voor in de Amsterdamse Dominicuskerk) behandelt hij de drie Wijsheidsboeken Spreuken, Prediker en Hooglied. Dat ze alle op naam staan van koning Salomo – zo meldt de auteur meteen in

zijn Inleiding - wil niet zeggen dat Salomo ook echt de auteur ervan was. Deze Bijbelboeken krijgen een zekere (hogere) status omdat Salomo door zijn wijsheid in zijn dagen al wereldberoemd was. Swüstes Amsterdamse collega-voorganger Claartje Kruijff verklaart in haar Voorwoord: 'Gerard Swüste hoopt dat kerken niet verder naar binnen keren in hun eigen taal maar aansluiting blijven vinden met wat mensen kunnen verstaan. In hun eigen levens, vragen en zoektochten. Zijn verlangen getuigt van wijsheid. En dit boek ook.'

Dat laatste kunnen wij alleen maar beamen. De titel 'Uit het leven gegrepen' geeft goed weer dat het begrip Wijs-



heid van alle tijden is. Niet voor niets spreken we over 'Vrouwe Wijsheid'; zij staat – ook in de Bijbel – hoog aangeschreven. Geen wonder dat zij als de vrouwelijke kant van God werd en wordt gezien. Mij schiet de uitspraak: 'Wijsheid komt met de jaren' te binnen. Hierin komt het aspect 'levenservaring' naar voren. Swüste laat ons zien hoe ook dat aspect in deze 'wijsheidsliteratuur' doorklinkt. Wie meent dat wijsheid alleen maar te vinden zou zijn in de Bijbel, moet bedenken dat, zo voert Swüste aan – in vele religies en culturen naar wijsheid gezocht wordt. Ook in dat opzicht 'uit het leven gegrepen' dus. Bovengenoemde conclusies vat Swüste samen in zijn opmerking aan het slot van zijn Inleiding: 'Het is mijn overtuiging dat de boeken van de Schrift ontstaan zijn in een tijd dat het godsdienstige en maatschappelijke leven met elkaar vervlochten waren.' Treffend is Swüstes opmerking: 'Deze boeken zijn van mens tot mens geschreven.' Swüste helpt de lezers van de poëtische boeken Spreuken, Prediker en Hooglied door naast de perikopen uit de drie bijbelboeken een korte uitleg te plaatsen. Daarmee bewijst hij – en dat heeft de praktijk hem geleerd – die lezers een aardige dienst. Onze enige kritiek zou zijn: jammer dat die uitleg en de betreffende perikopen niet steeds op pagina's naast elkaar staan.

Reinder Tuitman

UIT HET LEVEN GEGREPEN
Salomo's Spreuken, Prediker en Hooglied
Gerard Swüste

272 pag.; (hardcover); 29,95 euro

Uitg.: Skandalon, Middelburg

ISBN 978 90 83041 90 2