

Boeken

Redactie

Vreemd in Ghana

Mariek de Jong verbleef een aantal jaren in Ghana, waarvan drie jaar in een dorp in de bush. Ze werd uitgezonden om als christen present te zijn, zonder specifieke opdracht. Naar haar eigen gevoel is het haar niet gelukt echt contact te krijgen met de mensen daar. Haar positie als witte vrouw uit het rijke Europa zat dit in de weg, ondanks alle pogingen om op voet van gelijkheid met de mensen om te gaan. Dat maakt dit boekje tot een apart getuigenis. Ze heeft aan den lijve ervaren wat verschil in cultuur en positie betekent. Toch is het boek geen aanklacht tegen de vele mistoestanden waarop ze is gestoten, maar een poging om onbevooroordeeld naar de mensen te kijken, hen te begrijpen en ermee om te gaan. Opvallend is de spanning bij veel mensen tussen de oude wortels en structuren en de nadrukkelijke wil om het westerse denken te integreren. Ze laat dat zien in een aantal portretten van mensen waar ze mee te maken heeft gehad. Waarschijnlijk kunnen hier heel andere verhalen over Ghana, ontwikkelingswerk en missiëring naast gezet worden, maar dit verhaal raakt wel door zijn eerlijkheid en concreetheid.

Jef De Schepper

Mariek de Jong *Een weg door Drobonso DoMein* eDitie 2013; ISBN 978 90 8183 192 5
€ 14,50 (te bestellen via domein.editie@gmail.com)

Tijdschrift voor Verkondiging

De uitgave van een themanummer is een gelegenheid om de aandacht te vestigen op het *Tijdschrift voor Verkondiging* dat al 85 jaar wordt uitgegeven door de Minderbroeders Franciscanen. Het tijdschrift verschijnt zesmaal per jaar en biedt voor elke zondag een exegese van de lezingen en een preekvoorbeeld. Daarnaast wordt elk jaar een themanummer uitgegeven. In 2013 was het thema: de zegeningen van het leven. Het eerste deel biedt materiaal rond zegeningen in goede dagen: een nieuwe woning, jubilea, een lang leven, vrede. Het derde deel gaat over zegening bij ziekte. Dit deel is veruit het rijkst gevuld, het meest samenhangend en bevat o.a. suggesties en teksten rond nieuwe vormen van ziekenzalving. Tusschenin zijn een aantal teksten verzameld rond de relatie tussen mens en dier. Het zijn mooie teksten, vooral rond de omgang van Franciscus met dieren, maar de plaatsing in deze bundel is wat vreemd.

Jef De Schepper

Henk Janssen en Klaas Touwen (red.) *Een gezegend leven. Exegese en preken*. Skandalon 2013; ISBN 978 94 9070 881 8; € 13,50

God niet te vangen

Veertien kerkgangers uit Kesteren en omgeving spreken met hun voorganger Jan Offringa, predikant van de protestantse gemeente De Voorhof. De gesprekken zijn zeer overzichtelijk weergegeven en inhoudelijk heel duidelijk. Er komen over het ge-



heel beschouwd een paar conclusies uit de verschillende gesprekken boendrijven. Allereerst dat geloven van dogmatisch beweren en erkennen naar mystiek beleven en ervaren evolueert. Tweedens dat gelovigen zichzelf blijven, al willen ze graag met hun voorganger in gesprek blijven. Derdens dat zij tot een gemeenschap van gelovigen willen behoren, al verschillen de leden onderling van overtuiging. De gesprekken over veranderend geloof worden in de ondertitel van *God is niet te vangen* onorthodox genoemd. Onorthodox gezien vanuit het oude geformuleerde en verkondigde geloof. Maar zeer ruim verspreid en aanvaard gezien vanuit de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. In de gesprekken is dan ook zeker een algemene trend en noemer te ontdekken. Een goed leesbaar en prettig boek, waarin zeer velen zich zullen herkennen.

Peer Verhoeven

Jan Offringa/Evert van Baren (red.) *God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof*, Skandalon Vught 2014
ISBN 978 94 9070 885 6; € 16,50

Radicale soberheid

De economische recessie was in 2013 aanleiding voor het Thijmgenootschap om,

samen met anderen, een congres te wijden aan Soberheid: levenskunst of drama? Daaruit is een zeer leesbare en boeiende bundel ontstaan. De teksten beperken zich niet tot de klassieke oproep tot soberheid, maar graven dieper en geven daarmee letterlijk een 'radicale' visie op soberheid, door de humanitaire en christelijke wortels van deze oproep aan te wijzen. Wie dacht dat hierover alles wel gezegd is ontdekt hier nieuwe diepgang. Deze is dringend nodig om in onze maatschappij te komen tot deze noodzakelijke en onvermijdelijke versobering. De toon is daarbij niet prekerig maar positief, met perspectief op gelukkiger leven voor alle mensen, rijk en arm. Daarbij zijn ook stukken opgenomen van gesprekken die kardinaal Bergoglio voerde met een Joodse voorman in Argentinië voordat hij paus Franciscus werd, met commentaar van enkele Nederlandse theologen. Daaruit wordt duidelijk dat de naamkeuze van deze paus en het beeld dat zijn optreden meteen heeft opgeroepen niet toevallig zijn. Uit heel de bundel spreekt een wijze radicaliteit die hartverwarmend is. Aanbevolen.

Jef De Schepper

Marcel Becker & Theo Wobbes (red.) *Soberheid als ideaal en als noodzaak*. Valkhof Pers 2013
ISBN 978 90 5625 403 2; € 16,-

Hoe de wereld genezen

Al enige tijd geleden gevraagd naar een praktische oplossing voor persoonlijke levensvragen en de problemen van deze tijd antwoordde psycholoog Erich Fromm: 'Rust ... Stille ervaren ... Wie van richting wil veranderen moet eerst stoppen.' Nog veel langer geleden noemde Søren Kierkegaard de wereld van zijn tijd al ziek en beval hij stilte aan als remedie en om God weer te kunnen horen. De bekende en zeer onderhoudende schrijver Frédéric Lenoir, filosoof en godsdienstwetenschapper, ontleedt in het eerste deel van zijn jongste boek waaraan de wereld ten onder gaat en in het tweede deel noemt en signaleert hij symptomen van beginnend herstel. Wat hij schrijft over de wereld van nu is voor velen goed te volgen. Moeilijker maar zeer de moeite waard is wat hij schrijft over de herontdekking van universele waarden en de 'hertovering' van de wereld. Voor *Hoe we de wereld kunnen genezen* moet de lezer de tijd nemen. Het is te hopen dat dit niet afschrikt en dat velen kennis maken met de gedachten van Lenoir. Mijns inziens is het een uitstekend boek om met anderen te lezen en te bespreken. Erg aanbevolen.

Peer Verhoeven

Frédéric Lenoir *Hoe we de wereld kunnen genezen*, Ten Have 2014; ISBN 978 90 2590 342 8