

Kerk informatie

- > Beleid maken in 1 uur
- > Structuren hervormd
Kampen
- > Op bezoek in Lampedusa

NUMMER 237
JUNI
2015

.....
Jan Offringa over
veranderend
geloven
.....



Protestantse
Kerk

Kerk *back to basics*

Als synode zijn we in het najaar 2014 een proces gestart dat we Kerk2025 noemen. Een proces waarin we ons afvragen of de huidige vormen van ons kerk-zijn dienstbaar zijn aan waar het in de kerk wezenlijk om draait. Het lijkt bijna onvermijdelijk dat in zo'n proces de aandacht vooral uitgaat naar organisatorische en rechtspositionele vragen. Terwijl we met elkaar eigenlijk willen dat deze structuurvragen ruimte vrij zullen maken om ons te kunnen concentreren op dat waar het in een geloofsgemeenschap echt om gaat.

Kerk *back to basics*. Ongemerkt gaan mijn gedachten af en toe terug naar de synodevergadering die ik ooit in Argentinië meemaakte. De Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) is een verenigde kerk. Net als bij ons komen in deze kerk de gereformeerde en de lutherse traditie samen. Een paar jaar geleden is zij bovendien verenigd met de Iglesias Reformadas en Argentina (IRA). Deze IRA is maar een klein geheel binnen de grote IERP. Wat mij opviel, was dat de IERP ervoor gekozen had om haar synode

te houden op een locatie van de IRA. Daarmee toonde zij zich bereid om deze minderheid echt te zien, te waarderen en ruimte te geven.

Vol inzet en buitengewoon hartelijk ontving de IRA de synode in een schoolgebouw. Wij deelden met synodeleden de Agapemaaltijd: de liefde van Christus werd gevierd met een maaltijd waarin samen eten en liturgie hand in hand gingen. Uit alle districten waren er gerechten aanwezig. Tijdens de maaltijd werden brood en wijn gedeeld ter herinnering aan hoe Jezus ons voorging in breken en delen. Er werd gezongen, er werd gebeden.

Ik vond het bijzonder om te merken wat het doet met een synode als er vergaderd wordt in een plaatselijke gemeente. Veel synodeleden sliepen in gastgezinnen. De ontvangende gemeente stond steeds klaar om voor koffie, thee en de Argentijnse Mate te zorgen. De eigen sfeer van deze gemeente bepaalde deels de sfeer van de synode. Wat ik merkte, was hoe deze eenvoudige vorm een sfeer van hartelijke betrokkenheid met zich

meebracht. Het beeld van Handelingen 2 kwam bij mij boven.

Ik stel me soms voor wat het met onze synode zou doen wanneer we deze stap (weer) zouden zetten. Terug naar iets meer eenvoudig. Misschien juist zo ruimte scheppend voor de gezindheid die ook in Christus Jezus was. Voor mij zou dat wel passen in een kerk *back to basics*. Van harte hoop ik dat we, door alle structuurvragen heen, iets van die Geest op het spoor komen. ■



 **KARIN VAN DEN BROEKE**
preses van de generale synode



Reageren? Mail naar
kroniek@protestantsekerk.nl

Kerkinformatie verschijnt elf keer per jaar als officieel orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Algemeen adres

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, tel. (030) 880 18 80, e-mail servicedesk@protestantsekerk.nl.

Abonnementenadministratie

Abonnementsprijs € 21,- per jaar; buitenland € 30,-. Vanaf 35 ex.: € 17,50 per jaar. U kunt zich als abonnee opgeven en afmelden bij de Abonnementen-administratie Kerkinformatie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, tel. (030) 880 17 25, e-mail abonnementen@protestantsekerk.nl

Dit blad is voor visueel gehandicapten in aanpaste leesvorm verkrijgbaar.

Voor nadere informatie CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel: (0341) 56 54 99.

Redactie-adres
Kerkinformatie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, tel. (030) 880 14 17 (di, wo, do), e-mail f.rozemondd@protestantsekerk.nl

Advertenties: zie achterin aan het begin van de advertentierubriek.

Redactie
Rian Binnendijk (hoofdredacteur), Janet van Dijk, Marloes Nouwens-Keller, Evert Oudenes, Sandra Haverman (beeldadviezen), Maurits van Stuijvenberg, Frans Rozemond (eindredactie).

Basisvormgeving en opmaak
Reprovinci, Schoonhoven.

Druk
De Groot Drukkerij, Goudriaan.

Kerkinformatie op internet
www.protestantsekerk.nl/kerkinformatie

Overname van artikelen wordt op prijs gesteld, mits met bronvermelding.

Fotoverantwoording: p. 25

Bij de voorplaat
Ds. Jan Offringa interviewde zijn gemeenteleden in Kesteren over hun veranderde geloof. Het boek beleefde al drie drukken en wordt in gesprekskringen besproken, zoals in Vriezenveen. Zie p. 4-6.

In dit nummer



- 4** GELOOFSGESPREK
'Ga in gesprek over twijfels en vragen'
- 8** KERK IN ACTIE
Studiedag Theologie en duurzaamheid
- 9** NIEUWBOUW
Onthulling gedenksteen nieuwe Roosevelt-huis
- 10** FONDS
Steun voor het uitdragen van de lutherse traditie
- 11** GEMEENTE
Protocollen daderbeleid geven richtlijnen
- 14** KERKENRAAD
'In een uur je beleidskeuzen helder!'
- 16** INTERNETNIEUWTJES
- 17** MISSIONAIRE MODELLEN
Geloofsverdieping door naar kunst te kijken
- 18** GEMEENTE
Herstructurering Hervormd Kampen: 'Eerst geloof, dan stenen'
- 20** HGJB
HGJB lanceert klassieke en eigentijdse belijdenismethode
- 22** EREDIENST
Bijzondere kerkdiensten: wie doet er mee?
- 26** KERK IN ACTIE
Kerkelijk noodfonds geeft mensen perspectief
- 28** KERK IN ACTIE
Arjan Plaisier op bezoek in Lampedusa: "Willen we in zo'n wereld leven?"





'Er is meer dynamiek
dan vroeger'



DS. JAN OFFRINGA

'Ga in gesprek over twijfels en vragen'

Ds. Jan Offringa sprak uitvoerig met gemeenteleden over hun vragen en twijfels en hun veranderend geloof door de jaren heen. Het leverde het boek *God is niet te vangen op*, dat nu in verschillende gemeenten wordt besproken. "Met een grondige bezinning op wat we in deze tijd werkelijk geloven, zijn velen gediend."

Menig predikant is er volgens hem huiverig voor, maar Jan Offringa, voorganger van Protestantse Gemeente De Voorhof in Kesteren (Betuwe), raadt het zijn collega's wel aan. "Vraag gericht door op de twijfels en de vragen van mensen. Als je die dingen niet boven tafel krijgt en benoemt, gaan ze onderhuids een eigen leven leiden. Op den duur leidt dat vaak tot een geleidelijk weggroeien van kerk en geloof, of tot een breuk die abrupt lijkt maar dat vaak niet is."

KETTER?

Misschien, veronderstelt Offringa, durft de dominee het nog wel aan, maar deinken gemeenteleden er voor terug. "Ze denken wellicht: Ben ik geen ketter? Mag ik dat wel denken? Geeft het geen gedoe? Gaat het niet vertekend de gemeente in: Pietje

geloof dit of dat niet meer, Marietje heeft nu zo'n rare gedachte... Daarom is het van wezenlijk belang dat de gemeente een 'machtsvrije dialoogruimte' is waarin in vertrouwen en los van enige dwang met elkaar over het geloof kan worden gesproken."

NIEUW DENKEN

Met veertien theologisch geïnteresseerde gemeenteleden ging Offringa in dialoog over een thema dat hun interesse heeft: de almacht van God, het lijden in de wereld, de persoon van Jezus, kruis en opstanding, de dood, de Bijbel, wonderen, verantwoordelijkheid en vrije wil, de kerk, de moderne wetenschap, toekomstverwachtingen, de islam. Daarbij bracht Offringa in wat er speelt in de moderne theologie. "Op het moment dat Jezus 'menselijker' wordt, is dat geen



kaalslag, maar komt er ruimte voor een nieuw denken over zijn persoon en werk. Als je de Bijbel niet meer als onfeilbaar ziet, ontstaat er een nieuwe relatie hoe je dan wel met dat boek omgaat. Vroeger was het 'zo is het, geloof dat nu maar', nu is er veel meer dynamiek."

KERKBLIJVERS

De gesprekken, waarin de deelnemers hun geloofsontwikkelingen koppelden aan hun levensverhaal, zijn gebundeld in het boek *God is niet te vangen*. Offringa ziet het als een tegenhanger voor alle aandacht die kerkverlaters krijgen. "Die vertrekken soms met veel kabaal. Het gaat mij om de blijvers in de kerk, die ook niet stil zijn blijven staan. De meeste gesprekspartners zijn opgevoed met de vaste set geloofsregels uit het protestantisme van weleer. Ze groeiden er langzaam maar zeker van weg, gingen zelf nadenken en beproefden

nieuwe concepten. Als twijfelaar willen ze niet te boek staan. Ze zijn door de twijfel heen, ze hebben een nieuwe weg gevonden."

'God is niet te vangen' heeft al bij enkele tientallen gesprekskringen in het land op tafel gelegen. Offringa is er blij mee. "De verhalen bieden een reëel beeld van het denken en doen van moderne gelovigen. Een grondige bezinning op wat we in deze tijd werkelijk geloven, kan menigeen verder helpen. Te veel kerkgangers zijn stilzwijgend afgehaakt en via de achterdeur verdwenen omdat ze in de kerk geen gehoor vonden of dachten te vinden voor hun vragen of twijfels of voor hun andere visie. Het is de grote uitdaging voor de kerk om een plek, een geloofsgemeenschap te zijn waar mensen zowel met anderen verbonden zijn als individueel mogen denken en leven. Een veelkleurige kerk, geen koekoek één zang meer."

OPEN EN KRITISCH

Offringa bepleit een 'open model van geloven'. "Stel je niet defensief op tegenover wetenschap en cultuur. De vragen en twijfels buitenhouden lukt toch niet. Pak de goede dingen op, maar ren niet blindelings overal achteraan. Ga in alles een open en kritische dialoog aan. Je hoeft het in de gemeente niet met alle nieuwe inzichten eens te zijn, maar zoek het gesprek met deze tijd en blijf dat doen." ■



JAN KAS
freelance journalist

BESTELGEGEVENS

Jan Offringa en Evert van Baren (red.), *God is niet te vangen - Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof*, Skandalon Vught, 224 pagina's, € 16,50, ISBN 9789490708856.

'WE HERKENDEN VEEL IN HET BOEK'

Zo'n twintig gemeenteleden van de gereformeerde Ontmoetingskerk in Vriezenveen besteedden het afgelopen winterseizoen vier avonden aan *'God is niet te vangen'*. Wim de Lange (68): "De gemiddelde leeftijd lag boven de 60. De meeste deelnemers waren betrokken gemeenteleden met theologische interesse die niet of minder vastgeroest zitten aan traditie en dogma's, maar juist de wil hebben om daarvan los te komen. Daardoor herkenden ze veel in het boek."

"Er is behoefte aan nieuwe theologische inzichten", aldus De Lange. "Zoals onze ouders en de kerk ons het geloof hebben bijgebracht paste bij de tijd van toen, maar de oude antwoorden voldoen niet meer en er liggen ook nieuwe vragen. Het moet en kan ook op een andere manier, maar welke? Daarover hebben we met elkaar gesproken. Een van de onderwerpen was de almacht van God. Het traditionele beeld van een strenge straffende God en alles

wat daar bij hoort, is niet meer ons godsbeeld."

Jan Wolting (63): "De manier waarop Offringa met zijn gemeenteleden in gesprek gaat, zet tot verder nadenken aan. Dat had ik sterk bij het hoofdstuk 'God grijpt niet in' over Gods almacht. Velen hebben rust gevonden in het geloof dat God alles bestuurt en regeert. Maar had Hij dan de MH17 niet een zetje kunnen geven om een vliegcrash te voorkomen? Kun je wel in zo'n God van willekeur geloven? Moet je niet zeggen dat veel gebeurtenissen mensenwerk zijn, waarin God echt niet de hand heeft?"

De kerk moet op hedendaagse geloofsvragen en twijfels ingaan, meent Wietske Dijken (58). "Als die niet bespreekbaar worden gemaakt is het lastig om je nog in de kerk thuis te voelen. De kerk zou juist steun moeten bieden om een nieuwe begaanbare weg te vinden." Handig vond Dijken de gespreksvragen achterin het boek. "Die hielden ons goed op weg." Eén advies heeft Wim de Lange nog wel. "Een

ervaren gespreksleider met een gedeelte theologische kennis is nodig om iedereen bij de les te houden en de diepgang te bewaken."



?! Reageren op dit artikel? Mail naar:
kerkinformatie@protestantsekerk.nl.

Kinderen schilderen de ark

Op 18 april organiseerde de Kruiskerk in Amstelveen 'het grootste bijbelverhaal van Amstelveen'. Een groep kinderen en hun ouders maakten een zeventien meter hoog schilderij van het verhaal van Noach. Aan het eind van de middag hing 'het grootste bijbelverhaal' aan de toren.

Het enorme schilderij verbeeldt de ark van Noach, naar een ontwerp van beeldend kunstenaar Hadewey Buitenwerf, die aanwezig was om de schilderende kinderen en volwassenen te helpen. Rond 17.00 uur werd het doek aan de toren bevestigd, en konden alle mensen uit de buurt en op de grote weg langs de kerk het resultaat zien.

Ds. Mirjam Buitenwerf coördineerde het project. "Uit mijn gesprekken met ouders in Amstelveen weet ik dat er behoefte is aan het luisteren naar en beleven van bijbelverhalen.", vertelt ze. "Ouders doen graag samen met hun kinderen mee aan kerkelijke activiteiten. De verhalen kunnen centraal staan, maar ook bijbelse thema's als delen en goed voor anderen zorgen. Bij 'het grootste bijbelverhaal' ging het om twee dingen: allereerst om het bijbelverhaal zelf, maar ook om het samen creëren. Het schilderij is van ons allemaal. Van de kinderen, van de ouders, van de vrijwilligers uit de kerk. We hebben het echt samen gemaakt. We vonden het allemaal een fantastische ervaring."



Zorg over vluchtelingenakkoord

De VVD en de PvdA leggen de mensenrechten naast zich neer door het op 22 april gesloten akkoord over bed, bad en brood voor ongedocumenteerden. In een persbericht heeft de Protestantse Kerk - die oorspronkelijk de klacht indiende over onvoldoende opvang aan ongedocumenteerden bij de Raad van Europa - verklaard het akkoord "onrealistisch, onhoudbaar en inhumaan" te vinden.

Vluchtelingenspecialist Geesje Werkman: "Het akkoord getuigt van weinig wijsheid. Er waren negen dagen nodig voor een dwaze non-oplossing waar niemand beter van wordt. Dit doet geen recht aan de uitspraken van de Raad van Europa en die van het Comité van Ministers, die beide duidelijk maken dat Nederland internationale verdragen schendt. Dit is geen humane oplossing voor ongedocumenteerden, die hiermee in de kou blijven staan. PvdA en VVD, doe dat deze mensen niet aan."

NIET REALISTISCH

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Ter Apel komen opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Werkman: "Dit is niet realistisch. Illegalen blijven verspreid over het land, dit plan verandert daar niets aan. Dit is een Haagse oplossing die totaal niet werkbaar is in de praktijk. Veel van de ongedocumenteerden kunnen niet terug naar het land van herkomst, zoals bijvoorbeeld Somalië of Irak. Komen zij allemaal weer op straat te staan? Om die reden waren wij juist een zaak tegen Nederland begonnen. Ook blijkt dat een substantieel deel, zo'n 20-30 procent, toch nog een verblijfsvergunning krijgt."

ONHOUDBAAR

Het is onmogelijk dat dit akkoord juridisch houdbaar is. In het akkoord wordt onder andere gesteld dat ongedocumenteerden onder voorwaarden op straat mogen worden gezet als zij niet meewerken aan terugkeer. Dit doet geen recht aan de uitspraak dat zij recht hebben op bed, bad en brood, ongeacht of ze meewerken aan terugkeer. Door slechts tijdelijk, en onder voorwaarden, opvang te bieden handelt Nederland in strijd met de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten en daarmee in strijd met het Europees Sociaal Handvest en andere internationale verdragen, zoals het Internationaal Verdrag inzake Economische Sociale en Culturele Rechten. Werkman: "Het kabinet schuift hiermee de problemen voor zich uit. We wachten de uitspraak van de Raad van State met veel interesse af. Dit akkoord betekent dat er weer vele rechtszaken zullen volgen. Vele ongedocumenteerden blijven in onzekerheid terwijl ze juist baat hebben bij perspectief."

INHUMAAN

Het Europees Comité stelt in haar uitspraak dat de Nederlandse overheid aan ongedocumenteerden adequate voorzieningen moet bieden zodat de menselijke waardigheid niet wordt geschaad. Het besluit geldt voor alle asielzoekers en migranten die geen recht hebben op opvang. Ze leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden, op straat, in leegstaande gebouwen of in zelfgecreëerde noodvoorzieningen. Het Europees Comité acht het Europees Sociaal Handvest toepassing.



Studiedag Theologie en duurzaamheid

Duurzaamheid is actueel. Het gaat over de houdbaarheid en leefbaarheid van onze planeet en samenleving. En dus over onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze leefomgeving hier en elders, nu en later. Wat inspireert ons daarbij? Daarover gaat een theologische studiedag in juni over duurzaamheid.

Een groot aantal gemeenten draagt het predicaat 'groene kerk' of presenteert zich als *Fair Trade*-kerk. Vaak neemt de diaconie het voortouw in activiteiten rond duurzaamheid, waardoor de kerkrentmeesters en de hele gemeente enthousiast worden. Hoe kijken we met een gelovige blik naar duurzaamheid? Wat inspireert ons om met duurzaamheid bezig te zijn?

BEZINNING

Op 12 juni wordt een theologische bezinningsdag over duurzaamheid gehouden onder de titel: 'Een geschenk uit/aan de hemel – Wat heeft God met duurzaamheid van doen?'. In het



ochtendprogramma gaat het om twee praktijkvoorbeelden en reflecties daarop van de theologen Erik Borgman en Trees van Montfoort. 's Middags zijn er workshops.

Predikanten in de Protestantse Kerk kunnen studiepunten krijgen voor deelname aan deze dag, die opgenomen is in het open erkend aanbod van de Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

AANMELDEN

De dag wordt georganiseerd door het Netwerk Theologie en Duurzaamheid, waarin Kerk in Actie participeert. Plaats: Christelijke Hogeschool te Ede. Informatie en aanmelding: <http://www.stichtingoiikos.nl/actueel/studiedag-theologie-en-duurzaamheid>. ■

BERICHTEN

Discipel in 80 dagen

In september start de jongerenwerkersopleiding De Wittenberg met een nieuwe studie voor (bijna) afgestudeerde hbo-ers en wo-ers. Tijdens *Discipelschap in 80 dagen* denken de deelnemers na over de betekenis van jongeren in deze wereld. In een dynamisch onderwijsprogramma worden jonge professionals toegerust om



inspirerend christen te zijn. Welke keuzen maak je bewust wel en welke niet? Hoe kun je getuigend leven? Wat is het verband tussen je christen-zijn en je dagelijks werk? Na de opleiding kan een stage in binnen- of buitenland gevolgd worden. Informatie: www.dewittenberg.nl/aanbod

Zomer: wie nodig jij uit?

In elke plaats wonen mensen die tegen de zomer opzien. In die periode is het risico op eenzaamheid groter. Daarom komt *Coalitie Erbij* (waarvan Kerk in Actie partner is) met de campagne 'Wie nodig jij uit deze zomer?'. De campagne roept mensen op om van toeschouwer van eenzaamheid, aanpakker te worden. Dat kan door in de zomer iemand die last heeft van eenzaamheid of weinig de deur uit

komt, uit te nodigen voor een bezoek bijvoorbeeld of om samen op stap te gaan. Informatie over de campagne (vanaf 1 juni): www.wienodigjijuit.nl

Walk of Peace

De Raad van Kerken en PAX organiseren zondag 20 september 2015 in Den Haag de *Walk of Peace* onder het Vredesweekmotto *Vrede Verbindt*. Juist in deze tijd, waarin veel mensen niet in vrede met elkaar leven, willen zij met de lopers laten zien dat het ook anders kan. Tijdens de *Walk* worden lopers uitgedaagd de ontmoeting met de ander te zoeken en na te denken over vrede en welke rol zij hierin kunt spelen. Dit naar aanleiding van het 7-jarenthema van de Wereldraad van Kerken: *Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede*.

Onthulling gedenksteen nieuwe Roosevelthuis

Op zaterdagmorgen 13 juni, de nationale Dag van de Bouw, wordt een gedenksteen geplaatst bij de toekomstige ingang van het Nieuwe Roosevelthuis. Drie vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikersgroepen zullen de ceremonie uitvoeren. Het gebouw zal naar verwachting in 2016 klaar zijn.

De onthullers zijn gekozen vanwege hun toepasselijke achternamen: ds. G. Timmer (voormalig bouwvakker), mw. R. Metselaar (vrijwilliger tijdens diaconale vakanties) en mw. A. Spijkerman (gast van het Roosevelthuis). Zij vertegenwoordigen de belangrijkste gebruikersgroepen van het nieuwe gebouw: predikanten volgen hier hun nascholing en gasten/vrijwilligers genieten er van zorgvakanties.

NIEUWE NAAM

Het nieuwe gebouw krijgt na de opening de naam Nieuw Hydepark, omdat het wordt gebouwd op de plek waar het vroegere landhuis Hydepark stond. Deze villa is in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Bij de restanten

werd recent een steen gevonden, die - voorzien van een bijbeltekst - als gedenksteen bij de ingang wordt geplaatst. Het ontwerp van het nieuwe gebouw herinnert op onderdelen aan de bouwstijl van het voormalige landhuis.

WELKOM

Belangstellenden zijn hartelijk welkom om de onthulling van de gedenksteen bij te wonen. De bijeenkomst begint om 11.00 uur. Zij kunnen van te voren of na afloop de bouwplaats bezichtigen en daarmee een indruk krijgen van hoe het gebouw er uit komt te zien. Bezoekers kunnen zich aanmelden via www.protestantsekerk.nl/roosevelthuis. ■

Een ornament uit het oude landhuis Hydepark wordt bij de nieuwe ingang geplaatst.



Op de gedenksteen zal een bijbeltekst worden gebijtd.

COLLECTE

De volgende dag, op zondag 14 juni, wordt in veel kerkdiensten gecollecteerd voor de inrichting van het nieuwe Roosevelthuis. Om de gedachten te bepalen: een aangepaste tweepersoonskamer kost € 42.500,-. Ook zijn er scootmobielen (à € 5000,-), tilliften (à € 4000,-) en rolstoelen (à € 500,-) nodig.

Om dit thema te versterken is er een gevarieerd programma samengesteld met lokale muziek, momenten van stilte en ruimte voor gesprek. Dit programma speelt zich af op verschillende punten gedurende de route. Het startpunt van de *Walk of Peace* is Den Haag Centraal Station. Het is mogelijk de gehele route, of een gedeelte daarvan, samen of op eigen gelegenheid te lopen. De dag wordt afgesloten bij het Vredespaleis, met inspirerende sprekers en mooie muziek. Informatie en aanmelden: www.walkofpeace.net.

Arme kinderen

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit kan betekenen dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zo-

merkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede worden vaker gepest op school en ervaren vaak stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Steeds meer diaconieën zijn plaatselijk bezig met armoedebestrijding onder kinderen. Op zaterdag 6 juni 2015 organiseert Kerk in Actie een Landelijke Inspiratiedag 'Kerk, Kinderen en Armoede' in de Opstandingskerk in Houten. Tijden: 10.15-15.15 uur. Toegangspreis: € 10,- (incl. lunch). Informatie: www.kerkinactie.nl/agenda. Aanmelding: Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl.

Cursus Psychopastoraat

Het aantal mensen met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen neemt toe. Kerkelijke

gemeenten kunnen steun en troost geven en hen koesteren binnen de warmte en liefde van de gemeenschap. Voor die taak kunnen gemeenteleden worden toegerust, zodat hun werk een waardevolle aanvulling is op de pastorale zorg door predikant, ouderling en professionele hulpverlening. Stichting Psycho Pastorale Toerusting (PPT) voorziet hierin door middel van een basiscursus en een vervolgcursus. Thema's zijn bijvoorbeeld: Godsbeelden, omgaan met lijden, Bijbelgebruik en gebed in pastorale contacten, grenzen, omgaan met moeilijke mensen, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en angst. Er is geen vooropleidingseis. De cursussen bestaan uit lessen en trainingen (9 dagen per cursus tussen september en juni) en worden

Steun voor het uitdragen van de lutherse traditie

Elke gemeente die een project start waarmee de lutherse traditie bewaard en ingebracht wordt in de Protestantse Kerk, kan daarvoor een subsidieaanvraag indienen. Zowel plaatselijke en regionale als landelijke projecten komen in aanmerking. Een speciale commissie beoordeelt alle aanvragen.

Horst Oosterveer, voorzitter van de commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie, ziet genoeg kansen. "Wij hopen dat de beschikbare bedragen in de komende jaren een zinvolle bestemming zullen krijgen. Hierbij spelen voor de lutheranen liturgie, avondmaalsviering, lutherse theologie, liederen en kerkmuziek een belangrijke rol."

CRITERIA

In 2009 besloot de generale synode via de Solidariteitskas geld voor dit doel beschikbaar te stellen. Bij de uitvoering stuitte men op de vraag: is het geld alleen bestemd voor gemeenten die ook aan de andere criteria voor steunverlening voldoen of gelden voor dit fonds minder strenge voorwaarden? In juni 2014 koos de kleine synode voor de laatste uitleg. Dat betekent dat gemeenten 'niet noodlijdend doch steunwaar-

dig' hoeven te zijn als ze een aanvraag indienen. Gemeenten die een project starten waardoor de Lutherse traditie wordt bewaard en ingebracht in het geheel van de kerk, kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de commissie.



Enkele lutherse leden van de generale synode in april 2015: middenin ds. Trinette Verhoeven en rechts naast haar Erik Fledderus.

Horst Oosterveer roept gemeenten nadrukkelijk op "de smaak en specifieke kenmerken van het gedachtegoed van de lutherse traditie op te pakken ter versterking van ons gemeenschappelijk doel: één kerk te zijn."

AANVRAGEN

De voorwaarden en contactgegevens voor een aanvraag zijn te vinden via www.protestantsekerk.nl > Actief in de kerk > Besturen > Landelijke commissies. ■

BERICHTEN

gegeven door ervaren docenten en trainers. Cursusplaatsen Goes (do), Veenendaal (za), Gouda (vr), en Lelystad (za). Informatie: www.stichtingppt.nl en info@stichtingppt.nl

Dag van Hoop druk bezocht

Op zondag 19 april werd in Haarlem de Dag van Hoop gevierd: een festival rond verbinding en ontmoeting. Zo'n 350 mensen bezochten de middag, die gevuld was met tal van workshops, interviews, optredens en lekker eten.

De Dag van Hoop werd georganiseerd door Stem in de Stad in samenwerking met verschillende joodse, christelijke en islamitische organisaties. Interviews waren er met

Raja Alouani, Dan Cohen en Hans Luttik. Burgemeester Bernt Schneiders gaf een speech over hoop en performer Hakim Traïdia nam bezoekers mee in een wervend optreden. Ook de stoomcursussen jodendom, christendom en islam konden op



Met Hakim op de foto tijdens de Dag van Hoop

veel belangstelling rekenen, net als de optredens van muzikanten in de kapelzaal. Kinderen én volwassenen leefden zich uit bij de verschillende creatieve schilder- en tekensessies. Niet alleen het programma sprak aan, met name het elkaar ontmoeten en in gesprek gaan bleek aansprekend én volgens velen voor herhaling vatbaar. "Geweldig om te zien dat zoveel mensen op een positieve manier bij elkaar komen en samen hoop en verbinding in Haarlem vieren", stelt Stem in de Stad-directeur Ranfar Kouwijzer.

Samenzangavonden

De Protestantse Kerk in Nederland organiseert samen met Kerk in Actie vier samenzangavonden. Iedereen is welkom op deze avonden, die wor-

Protocollen daderbeleid geven richtlijnen

Stel: een predikant wordt geschorst of uit het ambt ontzet vanwege misbruik in een pastorale relatie. Waarmee krijgt hij/zij te maken? Hoe moeten de kerkenraad en gemeente verder? Over deze en andere vragen gaat de nota *Protocollen daderbeleid*.

De kernboodschap van deze synodale nota is dat een tuchtmaatregel, zoals schorsing of ontzetting, niet voldoende is. Na het opleggen van de maatregel kan de vraag opkomen of de betreffende persoon nog wel geschikt is voor het ambt van predikant. Die geschiktheid moet worden verbeterd en in sommige gevallen principieel opnieuw worden beoordeeld. In de nota *Protocollen daderbeleid* wordt beschreven hoe een proces van supervisie of therapie ingezet kan worden. Zo'n supervisietraject is vooral bedoeld ter ondersteuning van iemands geschiktheid als predikant. Maar de conclusie na zo'n traject kan ook zijn dat iemands geschiktheid voor het ambt van predikant niet wordt bevestigd.

VERZOENING

De nota *Protocollen daderbeleid* bevat ook een regeling waarbij zorgvuldig een eerste stap richting verzoening wordt gezet, waarbij de dader kort na de uitspraak van het college van opzicht een verklaring aflegt tegenover kerkenraad, eventueel tegenover de gemeente, en – indien deze daar behoefte aan heeft – tegenover het slachtoffer. ■



De gang van zaken rond misbruik in een pastorale relatie, van de eerste melding tot aan wat er moet gebeuren na de tuchtmaatregel, is nu in protocollen vastgelegd. Deze protocollen zijn te vinden via www.protestantsekerk.nl/pastoraat > Kerk en misbruik

den gehouden op 11 en 12 juni en 3 en 4 juli. Het thema 'Geloof, hoop en liefde' staat centraal.

Het doel van de avonden is om samen te zingen en geïnspireerd te worden door ons gezamenlijk geloof. Muzikale medewerking zal onder andere worden verleend door diverse plaatselijke koren en soliste Sharon Kips. Er is ook aandacht voor het werk van Kerk in Actie voor Syrische en Irakese vluchtelingen. Voor meer informatie en gratis toegangskaarten zie www.zingenindekerk.nl

Nieuwe voorzitter Op Goed Gerucht

Ds. René van der Rijst volgt tijdens een studiedag op 19 juni ds. Wilma Hartogsveld op als voorzitter van de predikantenbeweging Op

Goed Gerucht. Van der Rijst (1964) is predikant in Haarlem en onlangs gepromoveerd in de theologie op een proefschrift met de titel 'De uitzaaiing van het Woord. Homiletiek in het spoor van Derrida'. Van der Rijst was al lid van de 'stuurgroep' (bestuur) van Op Goed Gerucht.

Op Goed Gerucht is een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen, die staat voor vrijheid en ruimte in theologie en verkondiging. Als beweging wil OGG geen nieuwe vereniging in de kerk vormen, maar wie haar wil duiden komt uit bij het 'moderne midden' van de kerk. Zij staat zowel kritisch tegenover een te strakke binding aan de traditie als naar een verregaande relativisering van Schrift en traditie en de privatisering van het geloof. Vele honderden

predikanten en geestelijk verzorgers bezoeken jaarlijks de studiedagen van Op Goed Gerucht en zijn geabonneerd op het blad *Geruchten*.

De overige bestuursleden van Op Goed Gerucht zijn Henri Frölich (secretaris), Rolinka Klein Kranenburg, Walter Meijles, Fred Omvlee, Anette Sprotte, Juup van Werkhoven (penningmeester), Sytze Ypma en Irma Pijpers-Hoogendoorn. Informatie: www.opgoedge-rucht.nl



De kaarsen doven?

Vraag

In onze gemeente worden ieder jaar onderweg naar Pasen zes kaarsen gedoofd. Waar komt dit gebruik vandaan en wat vindt u ervan?

Antwoord

Waar het vandaan komt weet ik niet, maar een vreemde gewoonte vind ik het wel. Wellicht heeft ooit iemand dit ritueel bedacht naar analogie van het gebruik om op de zondagen van Advent gaandeweg vier kaarsen aan te steken: de eerste op de eerste zondag, de tweede op de tweede, enzovoort, om zodoende aan te geven dat het in de donkere dagen naar Kerst voor ons tóch lichter wordt. Vaak worden de kinderen in de kerk actief betrokken bij dit voor hen zo aansprekende ritueel dat aan zeggingskracht nog zou winnen, wanneer het ook in huishoudelijke kring werd toegepast; maar dit terzijde.

In de kerkdienst worden over het algemeen nooit kaarsen gedoofd, hooguit één keer per jaar op Goede Vrijdag of op de vooravond daarvan, aan het einde van de viering op Witte Donder-



dag. Omdat het voor ons, Jezus' dood indachtig, dan echt donker wordt. Om echter op de eerste zondag in de Veertigdagentijd ergens in het liturgisch centrum zes brandende kaarsen te plaatsen die dan onderweg naar Pasen één voor één worden gedoofd, is niet aanbevelenswaardig. De suggestie hiervan is dat het gaandeweg steeds donkerder wordt, terwijl er in de kerk geen groter licht denkbaar is dan juist

het licht van Pasen! En dáár leven we naartoe (én vanuit!), en *niet* naar het donker van Goede Vrijdag. Bovendien: waar komt al dat licht op de eerste zondag van de Veertigdagentijd ineens vandaan? ■



REINDER REITSMA

lid van de werkgroep Eredienst,
informatie: www.protestantsekerk.nl
> Geroepen tot > Liturgie > Eredienst



Wilt u reageren of heeft u een vraag over de eredienst?

Mail werkgroeperedienst@protestantsekerk.nl

BERICHTEN

Tour in kerkenstad Utrecht

De stad Utrecht bereidt zich voor op de start van het grootste wielerevenement, de Tour de France. Begin juli komt de tourkaravaan naar Utrecht: de tijdrit wordt op zaterdag 4 juli verreden en het begin van de eerste etappe op zondag 5 juli. Er worden achthonderduizend bezoekers verwacht. In een groot deel van de stad zul je alleen maar kunnen lopen. Voor de kerken in de stad geeft dat beperkingen, maar ook mooie kansen. De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) kleurt de tourkaart in met evenementen rond kerken en geloven.

- Zaterdag/zondag 20-21 juni: Kerkenacht met de 'Tour van de Ziel'.
- Zaterdag 27 juni: een voettocht

langs de binnenstadskerken en een fietstocht. De voettocht gaat langs de binnenstadskerken in de buurt van het parcours van de tijdrit.

De fietstocht volgt het parcours van de eerste etappe en gaat door Leidsche Rijn naar De Meern.

- Zaterdag 4 juli (19.30 uur): oecumenische viering op het Nicolaaskerkhof, met voorgangers, liederen muziek uit de Protestantse Kerk, Baptistengemeenten, en de Rooms-Katholieke Kerk. Thema: 'De laatsten zullen de eersten zijn'. Veel kerkgebouwen zullen op 4 en 5 juli de deuren open houden, zodat bezoekers ze vanuit cultuurhistorisch perspectief kunnen bewonderen en met vitale geloofsgemeenschappen kunnen kennismaken.

Informatie:

www.facebook.com/kerkenstad,
e-mail: kerkenstadutrecht@gmail.com



Wie zijn die mensen die namens de twee miljoen leden van de Protestantse Kerk deel uitmaken van de synode? Waarom besteden ze minstens vier dagen per jaar aan vergaderen over het beleid van de Protestantse Kerk? In deze rubriek vertellen ze daarover. Deze maand: **Robert Barendse**, ouderling-kerkrentmeester namens de Evangelisch-Lutherse Synode.



'Het is goed shoppen in de Protestantse Kerk!'

HOE IS HET OM SYNODELID TE ZIJN?

"Ik voel me als een vis in het water, hoewel ik nog maar vijf jaar lid ben van een lutherse gemeente. Twee jaar geleden heb ik me beschikbaar gesteld als lid van de synode en daarmee van de generale synode. Met mijn bestuurlijke ervaring hoop ik een bijdrage te leveren om de Lutherse traditie levend te houden binnen de Protestantse Kerk. Overigens moest ik in het begin wel wennen aan het 'predikantengeweld'. Zij kunnen het altijd zo mooi verwoorden."

MET WELKE STROMING IN DE PROTESTANTSE KERK VOELT U ZICH VERWANT?

"Ik ben opgegroeid in een gereformeerde kerk, later hoorden we bij de baptistengemeente. Dat we luthers zijn geworden, heb ik aan mijn vrouw te danken. Zij zag het witte lutherse kerkje in Naarden-Bussum en riep: daar wil ik trouwen! We kregen een klik met de predikant en met de gemeente. Het is een vrolijke gemeente met een positieve houding naar alle mensen. Dat klopte helemaal met mijn levensmotto, het gezangvers: 'Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, nu in de lente zich verheugt, al wat er leeft op aarde!'"

WAT ONTROERT U IN DE KERK?

"Het Paasverhaal! Dat klinkt misschien wat overdreven, maar liturgie en kerkmuziek zijn bij lutheranen heel belangrijk. In de Stille Week zijn er vijf diensten, telkens wordt het ietsje donkerder om weer naar het licht toe te gaan. Als kleine gemeente ervaar je het lijden van Christus heel intens. De symboliek in verhalen, de kruisiging, het licht. Zoveel bij elkaar in één week, dat gun ik iedereen."

WIE IS GOD VOOR U?

"Mijn opa was ooit de jongste gereformeerde ouderling in Eindhoven. Hij geloofde ontspannen en vol vertrouwen. Toen hij begraven werd zongen we zijn lievelingslied 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand'. Dat herken ik sterk. Toen ik drie jaar geleden werd gedoopt, kreeg ik Psalm 139 vers 5 en 6 als dooptekst mee: Hij omsluit je van achteren en van voren, wonderlijk, ik kan er niet bij. Soms vergeet je het, maar dan gebeurt er weer iets waardoor je weet dat het klopt."

WAT BETEKENT BIDDEN VOOR U?

"Voor mij is het een gesprek met God, waarin ik mijn persoonlijke gedachten aan hem voorleg. Dat kan overal, op elk moment. Soms is het een schietgebedje, soms het delen van gedachten die me bezig houden. Nu we het erover hebben: het bidden voor anderen doe ik toch vooral in de kerk, tijdens de voorbeden."

WAT MAG MEER AANDACHT KRIJGEN IN DE KERK?

"We zouden best wat meer trots mogen zijn op de richtingen in de kerk, waar nieuwkomers uit kunnen kiezen. Het is goed shoppen in de Protestantse Kerk! Wie begint met geloven, zou zoiets als een kieswijzer moeten kunnen invullen, die een top drie in jouw regio oplevert van kerken die het best bij je passen. Verder zou ik aandacht willen voor kerkverlaters. Bel ze na, praat met ze: wat is er gebeurd dat je niet meer wil? En zeg ze dat de deur altijd voor ze open staat."



WAT IS DE GROOTSTE UITDAGING VAN DE KERK IN DEZE TIJD?

"We moeten als kerk een nieuwe positie verwerven in een gesecculariseerde samenleving. Er liggen kansen voor de diaconie: de zorg, het vluchtelingenwerk, de voedselbank, omzien naar elkaar. Je kunt wel naar de overheid wijzen, maar de feiten liggen anders. Zeg dan als kerk: dit is ons ding, wij staan klaar voor anderen. We zijn op de goede weg, maar dat zou van mij in de synode wat meer aandacht mogen krijgen." ■



FRANS ROZEMOND
eindredacteur Kerkinformatie

'In één uur beleidskeuzen helder!'

Een wijkkerkenraad in Apeldoorn beproefde een snelle manier om aandachtspunten voor nieuw beleid op het spoor te komen. Heel simpel: met behulp van 21 kaartjes, ontleend aan de visienota 'Hartslag van het leven' van de Protestantse Kerk in Nederland.

'Waar willen we ons de komende jaren vooral op richten?' was de grote vraag tijdens de kerkenraadsdag van de wijkgemeente Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Bert Bakker, trainer en adviseur bij verandervraagstukken, leidde vanuit zijn bureau Ekklesia Advies de bezinning. "Er waren geen concrete punten waarop de kerkenraad een veranderslag wenste. Financiële zaken hadden veel aandacht gevraagd: beheer en exploitatie van het monumentale kerkgebouw en een gezonde begroting voor de wijkgemeente. Nu wilde de kerkenraad meer oog voor de inhoud van het gemeente-zijn."

KAARTJES

Bakker vroeg de kerkenraadsleden allereerst waarderend terug te kijken en die momenten te noemen die zij hadden beleefd als 'toen waren we kerk zoals kerk-zijn bedoeld is'. Zo kwamen sterke kanten van de gemeente aan het licht. Vervolgens pakte de trainer de visienota erbij, als een 'tegenover'. De twintig kerkenraadsleden kregen 21 kaartjes met zinsneden uit de nota voorgelegd. "De opdracht was om in tweetallen in 20 minuten de kaartjes in drie categorieën te sorteren: van groot belang voor ons op dit moment, van belang voor ons op dit moment en op dit moment voor ons niet zo van belang. De tweetallen moesten uiteindelijk een top-drie kunnen presenteren."

DYNAMIEK

De werkvorm bracht dynamiek in de gedachtenwisseling, vertelt Bakker. "Bij de visienota zijn een handleiding voor gesprek en gespreksvragen gevoegd. Maar met de kaartjes krijg je toch een iets ander gesprek. De tweetallen leggen niet aan de mede-kerkenraadsleden uit hoe ze aankij-



'Deze werkvorm brengt dynamiek in de bespreking'

ken tegen bijvoorbeeld diaconaat in Apeldoorn, maar waarom ze dat specifieke kaartje hebben neergelegd: omdat ze het belangrijk vinden dat hun gemeente zich daarmee gaat bezighouden. Ze leggen daardoor er meer van zichzelf in en praten door over wat je kunt gaan doen, het zet in beweging.”

Volgens Bakker werkt de methode ook als een kerkenraad al een concreet aandachtspunt voor ogen staat. “Eigen blinde vlekken zie je nooit. In de Protestantse Kerk als geheel is ook over een visie voor de toekomst nagedacht. Als je toch beleid wilt gaan maken is het niet zo’n gekke gedachte om in een uurtje na te gaan of je ook nog iets met opmerkingen in de visienota kunt.”

BEZUINIGEN?

Voor gemeenten die financieel moeten snijden is de nota eveneens bruikbaar, meent Bakker. “Ik mag hopen dat een kerkenraad niet voor een platte bezuinigingsoperatie kiest, maar eerst bedenkt: We zijn met minder en we hebben minder, hoe kunnen wij nu zo krachtig mogelijk kerk zijn? Dan ga je eerst op zoek naar wat je wilt voor de toekomst.” Bakker beveelt zijn sorteertaken-aanpak bij andere kerkenraden aan. “Een handige gespreksleider die de visienota goed doorneemt om er zinsneden voor de kaartjes uit te halen, kan er zo mee werken. Er is maar een uur voor nodig. Het zou in een gewone kerkenraadsvergadering kunnen.”



JAN KAS
freelance journalist

MEER WETEN?

Wie meer informatie wil of ook met de in Apeldoorn gebruikte kaartjes wil werken, kan contact opnemen met Bert Bakker via advies@ekkesia.nl



‘SPIEGELEN AAN LANDELIJKE NOTA VOORKOMT TUNNELVISIE’

“Telkens werden de kaartjes met dezelfde onderwerpen neergelegd. We weten nu wat bij ons de urgente thema’s zijn”, reageert Joke van Saane, voorzitter van de kerkenraad van de Grote Kerk in Apeldoorn. “Binnenkort checken we op een gemeenteavond of de gemeenteleden ook vinden dat we op het goede spoor zitten. Als onze top-drie ook hun top-drie is, kunnen we gericht doelen gaan stellen en uitwerken hoe we een en ander aanpakken.” Jongerenwerk, ontmoeting en geloofsgesprek zijn uit het uurtje met Bert Bakker als speerpunten naar voren gekomen. Van Saane: “Het was goed om ons te spiegelen aan de visienota. Dat er grote behoefte was aan geloofsgesprek beleefden we als kerkenraad nooit zo als dringend. We concentreerden ons op de vieringen en de sociale activi-

teiten. Veel kerkenraadsleden paktten dat punt echter wel op uit de visienota.”

Van Saane vond het waardevol dat Bakker de lijn met de landelijke kerk inbracht. “Je kunt zo bezig zijn met de plaatselijke gemeente dat je gemakkelijk vergeet dat je onderdeel bent van een groter geheel. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Waar wij voor staan, daar staan meer mensen voor. Soms werden we in onze kijk bevestigd en vonden we in de nota dingen terug die we blijkbaar niet zomaar hadden geroepen. In het geval van het geloofsgesprek wees de visienota ons op een punt dat we nog niet zo hadden beseft. De visienota voorkomt een tunnelvisie. Je ziet daardoor niet echt iets over het hoofd dat voor het gemeente-zijn van belang kan zijn.”

Internetnieuwtjes

Een website voor uw gemeente:
Te moeilijk? Te duur? Niet haalbaar?
Kijk eens op www.protestantsekerk.net!

KERKINFORMATIE DIGITAAL

www.digibron.nl

De jaargangen van Kerkinformatie 1971-2014 zijn sinds kort digitaal te raadplegen en te doorzoeken via de bronnenwebsite Digibron.nl. Daarmee is vierenvestig jaar kerknieuws gemakkelijk terug te vinden. Het eerste nummer van Kerkinformatie verscheen op 1 april 1971 als officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van het Samen op Weg-proces besloten de hervormde, gereformeerde en lutherse synoden om Kerkinformatie per 1 januari 1994 als gezamenlijk officieel orgaan voort te zetten. Sinds 1 mei 2004 is Kerkinformatie het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland, met nieuws over het werk van de generale synode, de dienstenorganisatie, plaatselijke initiatieven waarvan andere gemeenten kunnen leren, en met aandacht voor samenleving en oecumene. Andere uitgaven op Digibron zijn onder meer het Reformatorisch Dagblad, De Waarheidsvriend, De Heraut, het Documentatieblad voor het Nederlands



Protestantisme, de Abraham Kuypers-collectie van de VU. Op dit moment zijn in totaal meer dan 1,5 miljoen artikelen beschikbaar. Kerkinformatie levert met 17.135 artikelen een mooie bijdrage. Nog steeds worden uitgaven toegevoegd. De Protestantse Kerk zal nog meer tijdschriften via Digibron beschikbaar stellen. Zo wordt momenteel gewerkt aan de plaatsing van het vaktijdschrift voor diakenen *Diakonia*.

MIJN KERK VERNIEUWD

> www.mijnkerk.nl

Maandelijks bezoeken circa 8700 mensen de internetkerk van de Protestantse Kerk. Een verdubbeling sinds vorig najaar, toen ds. Janneke Nijboer naast ds. Fred Omvlee en hoofdredacteur Adrie Stemmer ging meewerken. Recent kreeg de site een nieuwe 'look'. Behalve berichten en filmpjes zijn er ook de Facebookpagina MijnKerk, de besloten Facebookgroep MijnKerk Community, het Twitteraccount @MijnKerkl en het Youtube-kanaal MijnKerk. Ook kunnen mensen lokale *meetups* bezoeken.



WAS JEZUS GETROUWD?

> www.pthu.nl/bijbelblog

Wie met vragen over de bijbel rondloopt, naar aanleiding van actuele discussies of een persoonlijke situatie, kan terecht bij docenten van de Protestantse Theologische Universiteit. Zij zijn gestart met de interactieve Bijbelblog 'Vraag het een bijbelwetenschapper' en belichten de historische, culturele en theologische betekenis van teksten, in lijn met de stand van huidige bijbelwetenschap. De interessantste vragen worden beantwoord in een tweewekelijkse blog.



KERKENNACHT 2015

> www.kerkennacht.nl

In het weekeinde van 19 tot 21 juni 2015 vindt de Kerkennacht plaats. In vele dorpen en steden in Nederland zetten kerken hun deuren wagenwijd open. Het landelijke thema: Kerk Binnenstebuiten. Op de landelijke website is alles te vinden over de organisatie en staat een kaartje met deelnemende plaatselijke gemeenten en de activiteiten die er in dit langste weekend van het jaar plaatsvinden.



TE GEK IN AMSTELVEEN

> www.tegekkekerk.nl

Van 12-14 juni houdt de Paaskerk in Amstelveen haar (te) Gekke Kerk Festival. Burgemeester Mirjam van 't Veld opent het feest tijdens een grote tapas-maaltijd. Er volgt een weekend over 'Verbinden', met optredens van onder meer Mathilde Santing, Karsu, Jeroen Zijlstra en Bertolf & Royal Parks. Verder workshops, literaire lunch met Tjitske Jansen, lunchconcert. Informatie en kaartverkoop via de site.



Hoe kunnen we kerk zijn in onze eigen context? Kerkinformatie laat gemeenten zien die hun missionaire mogelijkheden goed benutten. De Protestantse Kerk reikt dertig kansrijke missionaire modellen aan. Die kunt u vinden op www.pkn.nl/missionair > 30 modellen.

Geloofsverdieping door naar kunst te kijken

Het begon als een manier om gemeenteleden te betrekken bij kunst en groeide uit tot een niet meer weg te denken onderdeel van de Protestantse Gemeente Culemborg. Bijna tien jaar geleden werd de Stichting Kunst in de Kerk opgericht. Anja Kiel is een van de oprichters. "Zelf ervaar ik soms meer geloofsverdieping door naar kunst te kijken dan door naar een preek te luisteren."

Dat is dan ook een van de doelen van de stichting: door kunstvormen de religieuze beleving verdiepen. Dat doet ze door een aantal keer per jaar mee te werken aan kerkdiensten, door het houden van vespers waarin kunst centraal staat, en exposities te organiseren met daaromheen verschillende activiteiten. De exposities vinden plaats in de Grote of Barbarakerk, een kerk in het centrum van Culemborg. De belichting in de tentoonstellingsruimte van de kerk is daar volledig op aangepast.

KUNST IN DE DIENST

Er is jaarlijks overleg met de predikanten waarin het afgelopen jaar



Henk van Loenen, 'De schaduw boven mijn hoofd'.

geëvalueerd wordt en plannen voor het komende jaar voorgelegd, zodat besproken kan worden hoe de kunst echt als middel van gemeenteopbouw kan worden ingezet, het tweede doel van de stichting. Anja Kiel: "Soms staat een kunstwerk tijdens een ochtenddienst centraal. Een van de predikanten maakt in haar diensten veel gebruik van een beamer om beelden te laten zien." Ook worden lezingen gehouden die aansluiten bij het thema van de tentoonstelling. Samen met de workshops die worden georganiseerd trekt het aanbod ook mensen van buiten de kerk.

Tijdens een expositieperiode is de kerk in het weekend elke middag geopend. Dat komt tegemoet aan de derde doelstelling van de stichting: bezoekers aan het denken zetten over geloof en samenleving. De kunstenaars die hun werk dan exposeren zijn tijdens de expositie vaak zelf twee dagdelen aanwezig om over hun kunst te vertellen.

GROOT SUCCES

De Stichting Kunst in de Kerk heeft al een aantal grote exposities aangedurfd, met grote namen als Marc de Klijn en Henny van Hartingsveldt. Anja Kiel: "De grote exposities trekken bezoekers uit het hele land. Voor de eerste grote expositie hebben we een draaiboek gemaakt dat we nog steeds gebruiken. We beschikken over een aantal mensen die meedraaien als suppoost. Klapper was wel de Russische kunstenaar Wasili Wasin met zijn moderne iconen, en hij kwam zelf



Uit de Jona-expositie in Culemborg: Henriette Alexander, 'Boos'.

naar de opening." Ook de expositie over de Psalmen door Henk Pietersma en Marcus van Loopik was een groot succes. "We houden bezoekersaantallen bij. Op de moderne iconen kwamen zeker duizend mensen af, en op de Psalmententoonstelling niet veel minder." ■



JANET VAN DIJK
communicatieadviseur
in de Protestantse Kerk



V.l.n.r.: Gemeenteadviseur Anneke van der Velde en de predikanten Bart Gijsbertsen en Harry Veldhuis

HERSTRUCTURERING HERVORMD KAMPEN

'Eerst geloof, dan stenen'

Overal in de Protestantse Kerk worden wijkgemeenten samengevoegd, fuseren gemeenten en worden kerkgebouwen afgestoten. Het gesprek begint meestal met de vraag wat er met de kerkgebouwen moet gebeuren. Daarna komen de predikantsplaatsen en de financiën aan de orde. Voor het proces ten einde is, heeft de discussie over de 'stenen' en de financiën vaak al voor verhitte hoofden gezorgd. Zo niet in Hervormd Kampen. Daar is men aan de andere kant begonnen, bij de geloofsbeleving van de gemeenteleden. Er is gekozen voor inhoud.

Anneke van der Velde is gemeenteadviseur voor de classes Kampen en Zwolle. Enkele jaren geleden raakte ze betrokken bij de herstructureringsgesprekken die toen al in volle gang waren. "Wat mij opviel, is dat niet planvorming en tijdspaden leidend waren maar dat geloofsbeleving als uitgangspunt werd genomen. Het besef was duidelijk aanwezig dat de fusie eerst en vooral geestelijk moest worden voorbereid. Iedere betrokkene benadrukte dat de zegen van God nodig was. Dat plaatste de besprekingen in een ander daglicht. Iedereen was integer

betrokken." Hervormd Kampen had vijf wijkgemeenten en het ledental liep terug. Er moest iets gebeuren om financieel gezien niet onder de streep terecht te komen. "Men was al bezig met de voorbereidingen toen mij om advies werd gevraagd. Meestal begint men met het puzzelen over de gebouwen maar in Kampen werd het proces nadrukkelijk bestempeld als 'geestelijk'.

U-METHODE

In Kampen werd de U-methodiek gebruikt. Anneke van der Velde: "Een

methode die ook in het bedrijfsleven wordt gebruikt. Het komt erop neer dat problemen die je onderweg tegenkomt eerst moeten worden opgelost voordat je de volgende stap zet. Het proces neemt meer tijd in beslag maar je hebt wel draagvlak. Eén van de betrokken predikanten, ds. Bart Gijsbertsen, was er vanuit zijn vroegere advieswerk goed vertrouwd mee. Hij introduceerde de werkwijze en wist anderen daarin mee te krijgen. Met succes. Hoewel er onderweg veel mis kon gaan, en ook wel misging, is het proces uiteindelijk goed verlopen. Kerkordelijk gezien

moest er van alles worden uitgezocht en bedacht. Gelukkig hadden we ook alle medewerking van Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen, dr. Klaas Dijkstra.”

De ‘herders’ trokken in gezamenlijkheid op. “Ze ondersteunden elkaar en waren voor de gemeente een zichtbaar teken van hoop en vertrouwen. In de algemene kerkenraad waren vooral voorzitter Harry Veldhuis en Gijsbertsen leidend. In de vergaderingen werd vaak de vergelijking gemaakt van een ME die ‘in linie’ liep.”

GELOOFSBELEVING

Predikanten en gemeenteleden zeiden ja tegen een indeling naar geloofsbeleving volgens de drie kleuren van Hervormd Kampen. Anneke van der Velde: “Om uit allerlei beeldvorming en associaties te blijven, kregen de beoogde wijken eerst de benaming van muziekinstrumenten. Zo stonden de ‘snaren’ voor de meest orthodoxe kleur, het ‘slagwerk’ voor de midden-confessionele richting en ‘fluiten’ voor de wat ruimdenkender beleving. Later werden dit de neutrale benamingen A, B en C. De herindeling is nu niet meer per wijk geregeld. Dit is een belangrijke doorbraak binnen deze hervormde gemeente, immers van oudsher deel van een brede volkskerk waar iedereen plek vindt, ongeacht zijn geestelijke richting. De indeling is nu op basis van geloofsbeleving. Hiermee liepen we ook het risico dat veel gemeenteleden niet wilden kiezen of zich zelfs lieten uitschrijven. Dat is niet gebeurd. Wie niet wilde kiezen, blijft gewoon in zijn eigen wijkgemeente. De nieuwe indeling heeft ook tot revitalisering van Hervormd Kampen geleid. Waren er de afgelopen jaren steeds onvervulde

vacatures, na het herindelingsproces meldden zich opeens nieuwe diakenen en ouderlingen. Kerkordelijk gezien zijn er nu drie nieuwe wijkgemeenten. Overigens is met deze eerste fase het proces nog lang niet klaar. Nu wordt gesproken over gebouwen en predikantsplaatsen.”

ZWAKSTE LAM

Harry Veldhuis kijkt positief terug op het proces. “Geen planning met milestones en procesbeschrijvingen, maar samen een weg lopen vanuit geloofsbeleving met verschillende kleuren. Het ‘starten aan de andere kant’ was inspirerend, ontdekkend en wonderlijk.

Steeds weer hebben we tegen elkaar gezegd dat het tempo aangegeven wordt door ‘het zwakste lam’. Echt luisteren heeft ons dichterbij elkaar gebracht en veel begrip opgeleverd. Bestaande weerstand verdween. Het meest inspirerende moment voor mij was een centrale bijeenkomst van alle ambtsdragers, dus ook de vijf predikanten. Vele gesprekken werden er die dag gevoerd met als resultaat dat we aan het einde letterlijk in een cirkel bij elkaar zaten!”

Klaas Dijkstra: “Bij de ‘hervorming’ moest niet het geografische principe leidend zijn, maar de beleving. Vanuit het besef dat kerk-zijn uitstijgt boven (wijk)gemeentegrenzen en dat de geloofsbeleving verschillende vormen kent. Vanuit de wetenschap dat niet de verschillen het verschil maken, maar de gemeenschappelijke inspiratie.”

NOG GELOVIGER

Bart Gijsbertsen: “Het begin was het spannendst. In hoeverre vertrouwen we elkaar als predikanten? Zonder

ervaring was ik niet aan de begeleiding begonnen. Het proces is ook tijd- en energieverwendend geweest. En vooral voor de kernleden is het een existentiële (geloofs)tocht geworden met pijn die soms door merg en been ging. Maar we hebben ook ‘uitredingen’ meegemaakt waarnaar we nu verwonderd omkijken. Ik ben er nog geloviger van geworden.”

Het herstructureringsproces heeft velen binnen de kerk enthousiast gemaakt. Daardoor zijn openstaande vacatures ingevuld. Henry Penninkhof wilde bij het begin van het proces graag betrokken zijn. “Dat is gelukt: allereerst in een voorbereidende rol, nu als jeugdouderling. Momenteel zitten we in de visie- en beleidsbeschrijvende fase. Hierdoor voelt het soms alsof we stilstaan, of hooguit stapvoets vooruitgaan. Deze tijd is echter nodig om alle meningen, gevoelens en tradities goed in kaart te brengen en te kijken welke het beste past bij de komende jaren: een moderne, gezonde en toekomstgerichte kerk. Samen met je kinderen en je ouders naar de kerk- daar gaan we voor.”

Ouderling Martijn van Unen is enige tijd behoorlijk actief binnen zijn gemeente op het gebied van ICT en techniek. “Als kwartiermaker heb ik in de voorbereidende fase aan een mooi fundament gebouwd. Nu ben ik als ouderling bezig om de plannen voor een toekomstbestendige kerk te concretiseren. Een kerk/gemeente waar in de toekomst óók jongere generaties zich (weer) thuis gaan voelen op alle dagen van de week.” ■



LEO POLHUYNS
freelance journalist



Kerkenraadsvoorzitter ds. Harry Veldhuis: “Aan ‘de andere kant’ starten was inspirerend, ontdekkend en wonderlijk”



Gemeenteadviseur Anneke van der Velde: “We beseften dat de fusie eerst en vooral geestelijk moest worden voorbereid”



Ds. Bart Gijsbertsen: “Het begin was het spannendst”

HGJB komt met **nieuwe** belijdenismethode

Jongeren vragen anno 2015 om een duidelijke identiteit. Wat geloof ik en wat betekent dat voor mijn dagelijks leven? Vragen die horen bij de belijdeniscatechese. Hoe ga je daarover het gesprek aan met jongeren of ouderen? De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) komt in augustus met een nieuwe methode: Hou(d)vast. Een klassieke, maar toch eigentijdse belijdenismethode.

Aan welke eisen voldoet deze methode? Waar hebben belijdeniscatechisanten behoefte aan? Over die vragen gaat dit artikel.

RELEVANT

Jongeren die vol overtuiging 'ja' zeggen, daar wordt een gemeente blij van! Het is belangrijk dat de kerk nieuwe belijdende leden helpt en stimuleert om het geloof relevant te 'maken' in hun dagelijks leven. Meer dan ooit moeten jongeren uitgedaagd worden om ja te zeggen op het geloof en dat tegelijk in de praktijk te brengen. Er is een tendens dat jongeren op steeds latere leeftijd een bewuste geloofskeuze maken in de vorm van het doen van belijdenis. Dat heeft onder andere te maken met een maatschappelijk verschijnsel: jongeren hebben zóveel keuzemogelijkheden dat het steeds moeilijker wordt om zich ergens aan te binden. Dat geldt ook voor het geloof. Maar het kan er ook mee te maken hebben dat de kerk te weinig uitdaagt om geloofskeuzes te maken.

MÉT OUDEREN

Een inzicht dat de laatste jaren meer is opgekomen, heeft te maken met het zogenaamde intergeneratieve leren, oftewel: generaties leren van elkaar. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat jongeren alleen van elkaar willen leren en dat ze ouderen er liever niet bij hebben. De praktijk laat het tegendeel zien. Jongeren hebben behoefte aan het afkijken van 'de kunst' van ouderen. Ze willen graag weten: Wat betekent het geloof voor u? Hoe maakt u dat concreet in uw leven? Het gesprek daarover zal in de



gemeente bewuster georganiseerd moeten worden. In gesprek gaan met de predikant, maar ook met gemeentelieden is dus van belang!

ONDERZOEK

Begin 2014 heeft de HGJB onderzoek gedaan onder catechisanten en predikanten. De 250 catechisanten

en 80 predikanten die meededen, maakten duidelijk dat de materialen waarmee wordt gewerkt niet meer voldoen. De HGJB-methode die tot nog toe door veel predikanten werd gebruikt, *Leer ons belijden*, is al sinds 1999 op de markt. Zowel de vormgeving, didactiek en inhoudelijke uitwerking blijken gedateerd. Een opvallende conclusie van het onderzoek was dat jongeren het gesprek met de predikant als waardevol ervaren. De voorbereiding scoort wat dat betreft veel lager. Thuis een artikel lezen, daar zijn jongeren best toe bereid – als ze er tijdens de catecheseavond maar over in gesprek kunnen gaan met de predikant.

KLASSIEKE METHODE

Tijd dus voor een nieuwe methode, waarbij het voorgaande het vertrekpunt was. Binnenkort verschijnt een boek met een bundeling van heldere en praktische artikelen die thuis gelezen kunnen worden, met werkvormen voor gesprek tijdens de catechese. Verschillende predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe methode. De methode kreeg de naam *Hou(d)vast* en is een klassieke methode geworden, in de zin dat het curriculum wordt bepaald door de hoofdonderwerpen uit de geloofsleer, zoals: God, schepping, Bijbel, bekering en discipelschap. Dat past bij de behoefte aan een duidelijke geloofsidentiteit die in deze tijd weer duidelijker aanwezig is. Omdat die gepaard gaat met een hernieuwde belangstelling voor de identiteitspapieren van de

kerk, wordt in *Hou(d)vast* expliciet het gesprek aangegaan met de gereformeerde belijdenisgeschriften. Daarbij is de vertaalslag gemaakt naar het leven en de leefwereld van de jongeren. De vragen van jongeren anno 2015 zijn heel fundamenteel. Het onderwerp 'Verbond' bijvoorbeeld: een predikant die deelnam aan het onderzoek gaf aan dat jongeren beïnvloed zijn door het individualisme. Denken vanuit het verbond is voor jongeren anno 2015 nóg minder vanzelfsprekend dan vijftien jaar geleden.

PERSOONLIJKE VERWERKING

De *basics* van het christelijk geloof zijn uitgangspunt van *Hou(d)vast* en de leefwereld van de jongeren is in de uitwerking het startpunt. Didactisch gezien is de methode daardoor anders opgezet dan de oude methode. Wie de oude methoden bekijkt, zal het opvallen dat ze vaak erg informatief getoonzet zijn. Natuurlijk is Bijbelse informatie belangrijk, maar aan de behoefte tot persoonlijke verwerking mag niet worden voorbijgegaan. Bij het onderwerp gebed wordt ruimschoots aandacht besteed aan vragen over onverhoorde gebeden. En als het gaat over Jezus, is Zijn God-zijn een belangrijk onderwerp. Voor 'nieuwe' gelovigen in deze tijd zijn andere onderwerpen rond kerk- en gemeente-zijn urgenter. Hoe beleef je het geloof *samen* als gemeente? In *Hou(d)vast* wordt bij elk onderwerp daar apart aandacht aan besteed. En hoe breng je het geloof als gemeente in de praktijk? Ook dat wordt in de nieuwe methode



Herman van Wijngaarden

geoeffend op drie speciale praktijkavonden. Daarbij kan het intergeneratieve leren behulpzaam zijn. Jongeren kunnen leren van ouderen en andersom. Samen zoeken, samen bidden, samen lezen, juist omdat de gemeente een leerplek is voor jong en oud. In de methode is daarom ruimte ingeruimd voor het gesprek met gemeenteleden. Als HGJB hopen we dat *Hou(d)vast* van betekenis mag zijn in het leven van jongeren en hen stimuleert om het geloof relevant te laten zijn in het dagelijks leven. ■



HERMAN VAN WIJNGAARDEN
conceptontwikkelaar HGJB

SYMPOSIUM 4 JUNI

De belijdenismethode *Hou(d)vast* wordt op 4 juni in Huizen gepresenteerd op het HGJB-symposium *Te Jong om 'ja' te zeggen*. Alles over deze bijeenkomst zie www.hgjb.nl

Hou(d)vast is een uitgave van Jes! (een samenwerking van uitgeverij Boekencentrum & HGJB) en is vanaf begin augustus verkrijgbaar in de boekhandel. Het prettig leesbare boek telt 22 hoofdstukken, die ook interessant kunnen zijn voor andere jongeren

die willen nadenken over de *basics* van hun geloof. Naast het boek is bij de HGJB een aparte handleiding voor catecheten te bestellen om met de methode aan de slag te gaan. De prijs zal ca. € 12,90 zijn. Aan het boek is meegewerkt door de volgende predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland: ds. M. Klaassen, ds. A.J. Kunz, ds. A.J. Mouw, ds. W.C. Polinder, ds. E.J. Terpstra, ds. T.C. Verhoef, ds. B.J.D. van Vreeswijk, ds. G.C. Vreugdenhil, ds. B.E. Weerd, ds. R.F. de Wit.

?! Reageren op dit artikel? Mail naar: kerkinformatie@protestantsekerk.nl.

Bijzondere kerkdiensten: wie doet er mee?

Je doet er niet alleen jonge mensen een plezier mee maar ook ouderen: een Top2000-kerkdienst, genoemd naar de Top2000 die in de laatste week van het jaar wordt uitgezonden op NPO Radio 2. De reacties uit deelnemende kerken waren zo positief dat de organisatoren de oproep doen: is een Top2000-kerkdienst ook iets voor uw gemeente?

De internetkerk van de Protestantse Kerk, MijnKerk.nl, stimuleert kerkdiensten met popmuziek. De Top2000 is een uitstekende gelegenheid om bij aan te sluiten. In een Top2000-kerkdienst worden in plaats van reguliere psalmen en gezangen toepasselijke liederen uit de populaire popmuziek gespeeld en gezongen. De nummers

worden zo gekozen dat ze passen bij de bijbellezingen, preek en gebeden. Elke Top2000-kerkdienst wordt lokaal samengesteld. Als redactie van MijnKerk.nl helpen wij met het uitwisselen van tips, achtergrondinformatie, YouTube-filmpjes en onlinestemlijsten. In 2013 deden zeven gemeenten in het land mee, in 2014 meer dan veertig.

veel ouderen uit onze kerk bedankt voor dit initiatief", vertelt hij. Dominee Marieke den Braber hield een Top2000-dienst in Bleiswijk en meldt: "Zo'n 80% van de bezoekers was mij onbekend en naar schatting 50% had geen kerkelijke binding." Een organiserend gemeentelid in Alphen: "Wat ik zelf zo mooi vind is dat de popnummers op deze manier een betekenis krijgen in bijbelse context. Je begint met kippenvel vanwege de herkenning, vervolgens krijgt het lied de volgende keer dat je het hoort een extra laag."

AANMELDEN

De ideale zondag voor een Top2000-kerkdienst is dit jaar zondag 27 december. Maar een andere zondag kan natuurlijk ook. Wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar dominee Fred Omvlee, fred@mijnkerk.nl. Volg de internetkerk ook op www.facebook.com/mijnkerk en www.twitter.com/mijnkerknl. ■



FRED OMVLEE
predikant Mijnkerk.nl



Enkele organisatoren van Top2000-kerkdiensten, van links naar rechts ds. Jaap van de Akker, Anton van Dijken, Johan Bakker, ds. Bert Altena, ds. Fred Omvlee en ds. Jolande van Baardewijk.

EXTRA LAAG

MijnKerk.nl richt zich speciaal op mensen die niet (meer) naar de kerk gaan, maar wel behoefte hebben aan bemoediging en troost. Bezoekers van MijnKerk.nl gingen in hun jeugd vaak wel naar de kerk maar komen daar door veranderende levensomstandigheden niet meer aan toe. Bij dominee Gerrit van Dijk die in Maassluis een Top2000-kerkdienst organiseerde, namen grootouders hun kleinkinderen mee naar de kerk en ouders hun kinderen die normaal niet meer komen. "Ik werd juist door

DIERENDAGVIERING

Sfeerbeeld van de Dierendagviering tijdens het aansteken van de kaarsjes. Veel mensen beleven steun en troost aan hun huisdier. Vooral honden hebben daarin een speciale plek. Bezoekers van MijnKerk.nl hebben het regelmatig over hun viervoetige levensgezellen, in berichten die ze posten of digitale kaarsjes die ze aansteken. Daarom hebben we vorig jaar voor het eerst een Dierendagviering georganiseerd, bedoeld

om ook de hond of ander huisdier mee naartoe te nemen. De viering was open voor iedereen die zich ertoe aangetrokken voelde. Het werd een mooie, speelse maar ook emotionele viering met medewerking van dominee Wilma Hartogsveld in Schaarsbergen. Met enige regelmaat krijgen we de vraag of op meer plaatsen in het land een Dierendagviering gehouden wordt. Daarom vraagt ds. Fred Omvlee: welke gemeente wil dit



jaar op zondagmiddag 4 oktober zo'n viering organiseren? Laat het weten via fred@mijnkerk.nl.

Aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en Groningen worden predikanten opgeleid. Wie geven daar les? Wat is hun specialisme? En hoe staan ze in de kerk? Een serie interviews, deze maand: **dr. Mirella Klomp**.

'Elke dag even hobo spelen'

Secularisatie of niet, het passieverhaal leeft in onze cultuur en wordt er creatief omarmd. Hedendaagse muzikale vertolkingen van het lijden en sterven van Jezus Christus komen steeds meer los te staan van de kerk, ook los van de bijbelse verhalen en de liturgische kalender. In de cultuur is meer vrijheid dan in het domein van de kerk. Daar heeft men zich niet te houden aan kerkelijke dogma's, bijvoorbeeld de verlossende rol van Jezus.

VROUW

"De meest vergaande transformatie die ik ben tegengekomen, is het stuk waarin Jezus niet voorkomt, maar waarin een vrouw de hoofdpersoon is. In tegenstelling tot Jezus moet zij niet sterven om de wereld te redden. Nee, om haar te redden moet de hele wereld vergaan." Dit is een van de bevindingen van dr. Mirella Klomp in haar onderzoek naar hedendaagse (klassieke en moderne) muzikale uitvoeringen van het passieverhaal. Het project 'Passio resurrexit' richt zich op passies die buiten de kerkelijke/liturgische setting plaatsvinden, zoals in concertzalen en op straat. Klomp (1979), senior onderzoeker en docent praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, is verder coördinator van het interuniversitaire Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRiLiS). Dat instituut is in januari verhuisd van Tilburg naar de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Amsterdam).

ONDERZOEK

"Moderne passies zijn niet (alleen) als een religieuze gebeurtenis te beschouwen, het zijn volop culturele verschijnselen. Kijk bijvoorbeeld naar *The Passion*: dat is het lijdensverhaal in popmuziek, gezongen door Nederlandse zangers en artiesten, een passiespel in de buitenlucht, een

processie met een neonverlicht kruis, een evenement, een show en een televisieprogramma. Het onderscheid tussen religieus en niet-religieus leidt tot oninteressante vragen, net als de tegenstelling tussen vermaak en religieus ritueel. Er zijn nieuwe begrippen nodig om helder te maken wat er in *The Passion* en andere passies gebeurt. Daarom worden passies in dit onderzoeksproject van verschillende kanten belicht."

MODERNE PASSIES

Die moderne passies in de cultuur prikkelen. Kerkelijke gemeenten met een beamer nodigen dorpsgenoten uit om op een groot scherm naar *The Passion* te komen kijken. Soms wordt er eerst met elkaar gegeten; er is ruimte voor (na)gesprek. Die geactualiseerde passies in de concertzaal en op het stadsplein sporen kerken aan om opnieuw na te denken over de betekenis van het lijdensverhaal en de manier waarop dat in de liturgie van de kerk weerklinkt. Soms leidt dat tot een lokale afgeleide van *The Passion*, waarin verbinding wordt gemaakt tussen wat er lokaal speelt en het bijbelse verhaal.

Voor sommige christelijke jongeren gaat van *The Passion* een positieve werking uit. De BN'ers die meedoen, werken voor hen als rolmodel. Vijftientig jaar geleden was religie 'not done'. Nu is de stemming: het mag weer. Religie verdwijnt niet – de secularisatiethese is failliet – maar verandert."

LUTHERS

Haar onderzoeken naar rituele liturgische praktijken bevatten altijd veldwerk. Daar houdt ze van. Tijdens haar promotieonderzoek heeft zij onderzoek gedaan naar de liturgie van twee migrantenkerken in Amsterdam, de Ghanese Wesley Methodist Church en de Surinaamse lutheranen. Het was het eerste we-



tenschappelijke onderzoek over dat onderwerp.

"Van huis uit ben ik luthers. Ik zie mezelf als protestants theoloog, geïnspireerd door onder anderen Luther. Muziek is een geschenk van God", zegt Mirella Klomp die ook predikant is en als het even kan elke dag op haar hobo speelt. "Muziek en liturgie hebben alles met elkaar te maken." ♥



DIRK VISSER
freelance journalist



Cursussen en studiedagen PCTE

Leren, daar groei je van!

Hieronder staat het overzicht van de cursussen en activiteiten van het Protestantse Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) in de komende maanden. Aanmelding en nadere informatie over cursusinhoud, ook over het aanvragen van een cursus op maat voor de eigen gemeente: www.protestantsekerk.nl/pcte.

U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief www.protestantsekerk.nl/nieuwsbriefpcte

Als predikanten en kerkelijk werkers punten kunnen halen in het kader van de Permanente Educatie (PE) staat dat erbij vermeld. Vragen? PCTE, Postbus 8504, 8503 RM Utrecht, tel (030) 880 1558, e-mail: toerustingeneducatie@protestantsekerk.nl.

U kunt zich nog inschrijven voor de volgende cursussen en activiteiten (alleen de startdatum is vermeld):

- **Basiscursus ZWO**
9 juni, Gouda
- **Cursus voor de scriba**
3 juni, Barendrecht
- **Cursus Leidinggeven aan de gemeente**
9 juni, Goes
- **Cursus Nieuwe ambtsdragers**
17 juni, Tilburg
- **Cursus Nieuwe wegen in het pastoraat**
23 juni, Tilburg
- **Werkweek voor liturgie en kerkmuziek (PE 1,0)**
14 -17 juli, Hoeven
- **Training De gemeente als gezin (PE 2,5)**
Training rond de 'begeleiding van het gemeente gezin in tijden van zorg, spanning en verandering'.
10 september, Utrecht
- **Training Motiverende gespreksvoering (PE 2,5)**
Cursus van drie dagen voor predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers en vrijwilligers die in hun werk individuen en groepen adviseren en begeleiden bij problemen en (andere) veranderingsprocessen.
17 september, Utrecht
- **Cursus Zinvol visiteren II (PE 0,5)**
Verdiepingstraining voor visitatoren die de basiscursus afgerond hebben.
25 september, Utrecht
- **Training Geestelijk leiderschap (PE 3)**
Training van vijftien dagdelen voor predikanten, rooms-katholieke pastores, kerkelijk werkers, pastoraal werkenden en geestelijk verzorgers die willen werken aan het versterken van geestelijk leiderschap in het gehele werkveld.
1 oktober, Maarssen
- **Cursus Introductie meditatie (PE 1,5)**
Introductiecursus van tien dagdelen voor mensen die nog geen ervaring hebben met vormen van christelijke meditatie en hier meer van willen weten en het ook willen leren beoefenen.
2 oktober, Maarssen
- **Introductiecursus Geestelijke begeleiding (PE 2)**
Cursus van drie dagen voor predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, hulpverleners en andere geïnteresseerden die kennis willen maken met de basiscompetenties van de geestelijk begeleider.
7 oktober, 8 oktober en 12 november, Maarssen
- **Cursus Conflicthantering II (PE 0,5)**
Verdiepingscursus van twee aaneengesloten dagen (vijf dagdelen) met overnachting) voor mensen die de basiscursus gevolgd hebben. In de verdiepingscursus gaat het om de volgende stap: daadwerkelijk intervenieren in de conflictsituatie.
5 november, Utrecht
- **Training Leidinggeven aan jezelf (PE 0,25)**
In het najaar kunt u meedoen aan deze nieuwe training. De dag is bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers die beter willen leren werken met efficiënt emailbeheer en werkplanning om het eigen werk beter te sturen en zo stressfactoren te verminderen. De training wordt verzorgd door mw. drs. C.A. Boonstra, predikant voor de *Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers* van de Protestantse Kerk.
13 augustus Steenwijk
16 november Breda
- **Training Uitgebreid pastoraat voor vrijwilligers**
Training van acht dagen voor gemeentelieden die in en namens een gemeente werkzaam zijn als pastoraal medewerker en/of ouderling in het pastorale werk, op het niveau van het reguliere contact- en bezoekwerk en in 'bijzondere' pastorale situaties. De training leidt deelnemers op om zelfstandig pastoraal werk te verrichten als aanvulling en ondersteuning van de predikant of pastoraal werker.
2 oktober, Amersfoort
- **Training Begeleiden van rouwgroepen (PE 0,75)**
Tweedaagse training voor ouderlingen, kerkelijk werkers, predikanten en anderen die ervaring hebben in het begeleiden van rouwendenden en die (willen) werken als begeleider van een rouwgroep in de kerkelijke gemeente.
8 oktober, Utrecht
- **Loopbaanoriëntatie (PE 0,25)**
Training van drie dagdelen voor gemeentepredikanten die overwegen de stap te zetten naar een andere werksituatie. Samen met anderen kijken zij naar kansen en bedreigingen die er zijn in het zoeken naar verandering. Doel: zicht krijgen op eigen inspiratie, motivatie en de eigen kwaliteiten in het werk. Zijn er belemmeringen die in de weg zitten? Hoe ga je hiermee om? De training wordt begeleid door Herman Ekenhorst, loopbaancoach en trainer, en Nelleke Boonstra, werkbegeleider voor predikanten in de Protestantse kerk.
11 november, Utrecht

Ruimte voor de Geest

In september 2015 start de driejarige Theologencursus Charismatische Vernieuwing. predikanten, kerkelijk werkers en theologie-studenten kunnen hier kennismaken met de charismatische geloofsbeleving en de waarde daarvan in pastoraat, eredienst, gemeentepbouw en persoonlijk leven. De kennis wordt nadrukkelijk gekoppeld aan groeien in ontvankelijkheid.

De maandelijkse cursusedagen zien er als volgt uit: 24/9: De bronnen van de pastor (drs. Rob van Essen); 29/10 Luisterend bidden (drs. Jeanette Westerkamp); 26/11 Moderne devotie (drs. Mariska van Beusichem); retraite: januari; 4/2 Lijden aan onmacht en pijn (dhr. Otto de Bruijne); 10/3 Innerlijke genezing (dr. Reinhard van Elderen); 14/4 Geestelijke begeleiding (drs. Gideon van Dam). PE-punten: max. 6.

Informatie en aanmelding:

www.theologencursus.nl,

ds. Garbrich Baalbergen, tel. (0342) 47 28 91, e-mail: g.j.m.baalbergen@kpnmail.nl



Pneumachristologie

Prof. dr. Gijs Dingemans houdt voor het Fries Godgeleerd Gezelschap op vrijdag 5 juni een lezing met als titel *Pneumachristologie. Een poging klassieke theologie te vertalen*.

Dingemans stelt dat de formuleringen die wij gebruiken voor het Christusgeheim zijn ontleend aan de Hellenistische wereld. Het is de vraag of die termen vertaald kunnen worden naar onze tijd. Hij vat samen wat hij eerder schreef over de pneumachristologie en gaat in op enkele visies op Jezus. Hebben Klaas Hendrikse, Tjeu van de Berk en Edwin van der Kaaij een punt?

Na reacties van dr. Jurrien Mol en dr. Sytze Ypma volgt een plenaire discussie. 5 juni, Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD, Leeuwarden, 10.00-13.15 uur. Kosten: € 10,- (incl. lunch en consumpties), over te maken op rekening NL04 INGB 0007 9329 96 t.n.v. E.J. Keulen. Aanmelden: keulenej@hotmail.com

Neem een omweg

Iets nieuws doen gaat vaak nog wel, iets niet meer doen is een stuk moeilijker. Als gemeenteadviseur lever ik op verschillende momenten en in verschillende plaatsen een bijdrage aan het uitvoeren van afgesproken veranderingen in een gemeente. Die uitvoering blijkt niet altijd mee te vallen. Tijdens een overleg valt me op dat de gespreksdeelnemers het alleen hebben over hun moeiten en niet over hun gezamenlijke trektocht, hun drijfveren en hun verwachtingen. Ik nodig hen uit af te wijken van de agenda, een omweg te maken, door met elkaar te spreken over het grote geheel van waaruit ze werken: hun eigen gemeente, een gemeenschap in beweging. Dat is de context waarin ze hun taken vervullen. Het bespreken van de gezamenlijke visie levert in dit overleg een inspirerend gesprek op en er ontstaat vertrouwen in elkaar en ook in de kans van slagen van 'het nieuwe'.

Door de vraag 'wat gaan de veranderingen jullie opleveren?' ontdekken ze dat het helpt om verlangens en zorgen aan elkaar te vertellen. Dat het helpt bij het loslaten van het 'oude'. Daarmee ontstaat ruimte voor andere gedachten en nieuwe ideeën.

Steeds weer blijkt dat loslaten het moeilijkst is. Een nieuwe ontwikkeling accepteren gaat vaak wel, maar iets niet meer doen is een stuk ingewikkelder. Terwijl de gesprekspartners over verwachtingen spreken, komen de gemeenteleden in beeld. Zij komen centraal te staan in de gesprekken. Het delen van verwachtingen brengt ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. De oplossingen komen in beeld zodra de zorgen op tafel mogen komen. Pas dan kan energie gestoken worden in alternatieven.

Een omweg kan een korte route zijn. ■



TRIX DREWES

gemeenteadviseur in de classes
Arnhem en Achterhoek Oost



Fotoverantwoording:

Niek Stam 1, 4-6, 8, 14-15, 23 | Colourbox 2a; Sandra Haverman 2b | PG Amstelveen 7 | Jorgen Caris 8-11 | Het Utrechts Archief 9 | Jan van de Lagemaat 10 | Irene Stok 11a; Fotovakhuis Haarlem 11b | Guus J. Baks 12 | Robert Barendse 13 | Gert Perdon 18-19 | HGJB 20-21 | Luuk van der Lee/HH (dierendag) 22a | Adri Benschop (Top2000domineesfoto) 22b | Michiel Wijnbergh Fotografie 25 | Margot Berends 26 | Maurits van Stuijvenberg 28-29.

Kerkelijk noodfonds geeft mensen perspectief

Door familieomstandigheden, werkloosheid of onverwacht hoge uitgaven zoals ziektekosten komen mensen soms diep in de financiële problemen. Kerken kunnen steun bieden, bijvoorbeeld vanuit een noodfonds. Op zo'n 75 plekken in de Protestantse Kerk zijn diaconieën betrokken bij een kerkelijk noodfonds. Zo ook in Hardinxveld-Giessendam. Diaken Arie Huisman: "Het is mooi om mensen in nood concreet te kunnen helpen."

Een kerkelijk noodfonds is laagdrempelig en bovendien is de hulp altijd tijdelijk. De meeste kerkelijke noodfondsen werken interkerkelijk, waardoor krachten gebundeld worden in de samenwerking met andere organisaties en de lokale overheid. In Hardinxveld-Giessendam werken maar liefst tien van de dertien kerkgenootschappen samen. Huisman: "We hebben korte lijntjes. Als iemand om hulp vraagt, gaan we zo snel mogelijk met twee leden op bezoek voor een intakegesprek. Daarna beleggen we een bijeenkomst en bespreken we hoe we actie kunnen ondernemen. Kunnen we iets geven, een dienst leveren, geld lenen of verwijzen we door naar een instantie? We kennen hier de weg en de hulpinstanties kennen ons inmiddels ook."

INCASSOBUREAU

De kracht van een kerkelijk noodfonds is dat er snel en zorgvuldig gewerkt wordt. Iedereen kan een beroep doen op het noodfonds. Daarbij kan gedacht worden aan vluchtelingen gezinnen, mensen die op of onder de armoedegrens leven en mensen die door hoge schulden klem zijn komen te zitten. Vaak gaat de steun verder dan alleen materiële hulp. Het noodfonds kan mensen bijvoorbeeld ook informatie geven, de weg wijzen naar het juiste loket of helpen bij het invullen van formulieren. Het geeft Huisman voldoening. "Het is weliswaar frustrerend dat je de regels niet kunt veranderen. Maar je kunt met een beetje praten bereiken dat een incassobureau enige uitstel van betaling geeft, dat iemand niet op straat wordt gezet, of dat een huis wordt toegewezen. Je krijgt dus best veel voor elkaar."



Een noodfondsmedewerker kan mensen helpen bij het invullen van formulieren.

SAMENWERKING OVERHEID

De Nederlandse overheid is in eerste instantie verantwoordelijk voor het plaatselijke armoedebeleid. Maar hulp komt niet altijd op tijd en is soms niet afdoende. Een kerkelijk noodfonds is bedoeld als aanvulling op deze voorzieningen en regelingen. Meta Floor is vanuit Kerk in Actie betrokken bij het opzetten van de noodfondsen. "We juichen het opzetten van een noodfonds toe. Het is een krachtige manier om als kerk aanwezig te zijn in de samenleving. Het helpt kerken en diaconieën om actief samen te werken met andere organisaties en met de hulpverlening. Bovendien kan er via het noodfonds gemakkelijk contact gelegd worden met de burgerlijke overheid. Door kritisch mee te denken over het armoedebeleid, kun je als kerk ook bij de overheid een verschil maken." Floor verwacht een flinke groei van het aantal fondsen. "Een groot aantal diaconieën heeft zich bij ons gemeld

voor informatie. We verwachten dat er in de komend twee jaar 75 nieuwe noodfondsen zullen starten." ■



MAURITS VAN STUIJVENBERG
senior communicatiemedewerker voor Noodhulp en Binnenlands Diaconaat en persvoorlichter Kerk in Actie

BEGELEIDING BIJ START NOODFONDS

Kerk in Actie biedt in 2015 en 2016 diaconieën begeleiding aan bij het starten van een noodfonds. Kerk in Actie denkt graag mee over alle vragen en dilemma's die vanaf het begin aan de orde komen, en bespreekt met diaconieën wat in de eigen situatie het beste past. Meer weten? Neem contact op met Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl of tel. 06 488 09 550.

Predikantswisselingen

BEROEPEN

te Ameide-Tienhoven (hervormd), ds. R. de Koning Gans te Oudewater-Hekendorp; te Daarle (hervormd), ds. T.L.J. Bos te Twijzelerheide; te Katwijk aan Zee (hervormd, Maranatha), ds. A. Schroten te Leerdam; te Oudega (W), proponent W.M. Roseboom te Groningen, die bedankte voor IJsselmuiden-Grafhorst (hervormd, De Hoeksteen); te Wierden (hervormd wijk 2), ds. T.J. Smink te Nieuwerkerk (Zld).

AANGENOMEN

naar Apeldoorn (hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer), ds. P.J. den Admirant te Kootwijk-Kootwijkerbroek; naar Arnhem (hervormd), ds. M. Klaassen te Sliedrecht; naar Berlijn en Bellin (deeltijd, Nederlandse Kerk in Duitsland Regio Oost), ds. W. in 't Hout te Doorn (geestelijk verzorger politieacademie Apeldoorn); naar Capelle aan den IJssel (hervormd, Nieuwe Westerkerk), ds. J.C. Schuurman te Harderwijk; naar Den Haag-West (wijkgemeente in oprichting), ds. M.E. Nijveld te Colmschate-Schalkhaar; naar De Lier (hervormd), ds. G. van Velzen te Capelle aan den IJssel; naar Dwingelo (gereformeerd), ds. J. Kooistra te Hoogeveen; naar Een en Sebaldeburen in combinatie met Leek (hervormd), ds. H.J.C.C.J. Wilschut te Bovensmilde; naar Grootegast-Sebaldeburen, proponent J.C. de Poel-van den Berg

te Drachten; naar Hoogeveen, ds. W. Loosman te Hilversum; naar Maassluis (Grote Kerk), ds. J.F. Tanghé te Sliedrecht (hervormd); naar Oudega (Sm), ds. A.E. Veerman-van Dijk te Wommels-Hidaard; naar Puttershoek (hervormd), ds. A.A. van den Berg te Geesteren; naar Utrecht (Jacobikerk, missionair predikant IZB), ds. W.P. Vermeulen te Goudriaan-Ottoland; naar IJsselstein (hervormd), ds. J.J. van Holten te Bergambacht; benoeming door de synode, als predikant in algemene dienst (regionaal adviseur klassicale vergaderingen Zuid-Holland), ds. D.P.C. Looijen te Amersfoort (Adventkerk).

BEDANKT

voor Den Ham (hervormd), ds. F. van den Bosch te Katwijk aan Zee; voor Meteren-Est (hervormd), ds. J. Brouwer te Veen; voor Nieuw-Lekkerland (hervormd) ds. M. Klaassen te Sliedrecht; voor Oude Tonge (hervormd), ds. A.C. de Kruijff te Haafden; voor Schoonhoven (hervormd), ds. P.F. Bouter te Bodegraven.

BEROEPBAAR

De proponenten: A.R. van den Berg te IJsselstein; S.A.F. Holsappel-Kiezebrink te Utrecht; W.M. Roseboom te Groningen. Voor contactgegevens mail of bel: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of tel. (030) 880 1505.

OVERLEDEN

18 maart ds. H.J. Eggink (geb. 13 augustus 1926); 4 april ds. J. Hofstra (geb. 30 mei 1945); 9 april ds. P. Hetebrij (geb. 15 maart 1931); 15 april ds. W. Hennekeler (1 november 1923), ds. W. Metting van Rijn (geb. 31 juli 1926); 23 april ds. K.J. Jansen (geb. 5 maart 1932).



Wilt u berichten over predikantswisselingen en beroepbaarstellingen doorgeven aan het synodese secretariaat? Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht, e-mail: jaarboek@protestantsekerk.nl. Daarnaast kunnen deze berichten doorgegeven worden aan Persbureau Scheps, Slagvink 7, 3906 AE Veenendaal, info@persbureauscheps.nl



JOP-collecte 5 juli 2015: Kliederkerk, creatieve viering met kinderen

De Kliederkerk, een nieuwe vorm om een kerkdienst te vieren, is in november 2014 door JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, geïntroduceerd. De Kliederkerk biedt gezinnen de kans om op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen creatief bezig zijn (klieëren) rondom een Bijbelverhaal, samen vieren en samen eten zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Ook gezinnen met kinderen, die geen kerkelijke achtergrond hebben, worden aangesproken door deze nieuwe vorm van vieren. JOP wil gemeenten uitdagen om zelf een Klie-

derkerk te starten en zo te zoeken naar manieren om gezinnen te verbinden met het verhaal van God. JOP heeft inspirerende materialen ontwikkeld en brengt plaatselijke initiatieven met elkaar in verbinding zodat deze van elkaar kunnen leren en bemoedigen. Met de opbrengst van de collecte kan JOP meer Kliederkerk-initiatieven ondersteunen, en training en advies geven. Met de Kliederkerk worden nog meer kinderen en hun ouders bereikt met de boodschap van de liefde van God. Meer informatie over de Kliederkerk op www.kliederkerk.nl



Materiaal: informatie en een collecteaankondiging staan op de website www.protestantsekerk.nl/collecterooster

ARJAN PLAISIER EN GEESJE WERKMAN IN LAMPEDUSA

“Willen we in zo'n wereld leven?”

Synodescriba Arjan Plaisier en medewerker Vluchtelingenwerk Geesje Werkman van Kerkin Actie bezochten begin mei het beruchte eiland Lampedusa. Wat is daar aan de hand en wat doen de kerken daar voor de duizenden vluchtelingen die aan land komen? Wat kan de Protestantse Kerk betekenen?

In het nieuws komen veel verhalen voorbij over vluchtelingen, zoals uitgeprocedeerden in Nederland die geen bed, bad en brood krijgen van de overheid. Er worden beelden getoond van vluchtelingen die wanhopig de oversteek maken over de Middellandse Zee. Duizenden vonden daarbij de dood.

NOODKREET

De Protestantse Kerk slaakte onlangs een noodkreet voor vluchtelingen in

een brief aan diakenen. Synodescriba ds. Arjan Plaisier onderstreepte het pleidooi met een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa, samen met vluchtelingenspecialist Geesje Werkman. Zij hebben laten weten dat de Protestantse Kerk in Nederland solidair is met de Italiaanse kerk, die hulp geeft aan bootvluchtelingen. Lampedusa is een eiland met twee gezichten. Als zuidelijkste Europese eilandje is het een warm en zonnig vakantieparadijs. Vergelijkbaar met een Nederlands Waddeneiland. Vroeger verdienden de pakweg 6300 inwoners hun geld door te vissen, maar in de jaren negentig verkochten velen hun vissersboot en bouwden een vakantiehuis met de opbrengst. Lampedusa is nu een geliefd vakantieoord.

Deze plek in de Middellandse Zee staat ook symbool voor alle vluchtelingen die verdrinken in hun wanhopige vlucht uit Afrika of het Midden-Oosten. Steeds meer mensen wagen de oversteek. 3 oktober 2013 staat de eilandbewoners in het geheugen gegrift. Vlak voor de kust van Lampedusa kapseisde een schip vol bootvluchtelingen. Meer dan 350 van de 500 opvarenden verdronken. Zij werden opgebaard in de hangar van het kleine vliegveld. Het bleef niet bij één schip. Duizenden bootvluchtelingen zijn afgelopen jaren verdronken. 20 April jl. verdronken nog 820 migranten toen een schip kapseisde.

GERED

Alleen dit jaar al heeft de kustwacht van Lampedusa een kleine 6000 migranten gered. In de eerste drie maanden van dit jaar verdronken er 1600 in de Middellandse zee. "We pikken geen bootvluchtelingen op", zei de commandant van de kustwacht met een betekenisvolle blik, "we redden hen."

Vluchtelingen reageren opgelucht als ze gered worden door de kustwacht. Nu wacht hen de vrijheid! De werkelijkheid is anders. Op Lampedusa worden vluchtelingen gelijk naar het detentiecentrum gebracht. Daaromheen zit een groot hek. Officieel is het centrum bedoeld om op adem te komen, waarna de overlevenden binnen 72 uur naar het vasteland gebracht moeten worden in afwachting van hun asielprocedure. Het centrum is hermetisch gesloten voor pottenkijkers. Ook de lokale priester en vrijwilligers die de vluchtelingen willen ondersteunen komen het centrum niet in. Plaisier mocht – bij hoge uitzondering – samen met Kamerlid Joël Voordewind een kijkje nemen in het hermetisch afgesloten en overvolle detentiecentrum midden op het eiland. In de warme zon zaten drie mannen uit Ethiopië op een bankje, nog bij te komen van dagen op zee. Plaisier sprak met ze. "Ze zeiden me dat ze per persoon 1500 dollar hadden betaald om op een gammele boot te komen. Keiharde praktijken van mensensmokkelaars die over lijken gaan. In een ander groepje vertelden mannen uit Somalië over 'slechte mensen' in Libië, die hen sloegen en vrouwen verkrachtten."

TRIESTE CIJFERS

Hoeveel mensen overleven de overtocht naar Europa niet?

2015 (t/m april): **1800**
2014: **3500**
2013: **600**



Hoeveel mensen wagen jaarlijks de oversteek?

2015 (t/m april) **35.000**
2014: **229.000**
2013: **77.000**



Geesje Werkman en Arjan Plaisier bij het kerkje waar verdronken vluchtelingen werden herdacht.

LICHAMEN BERGEN

Pater Giorgio komt het centrum niet in. "Wij kunnen Gods opdracht om onze naaste lief te hebben niet vervullen", verzucht hij. "Als de vluchtelingen aan wal worden gebracht, hebben we bij de kade de mogelijkheid om ze te ontmoeten. Dat is slechts kort, want ze worden gelijk naar het detentiecentrum gebracht, en dat is hermetisch gesloten voor ons. De mensen die daar zitten krijgen geen geestelijke bijstand, terwijl ze zo getraumatiseerd zijn."

Ook voor kerk was de tragedie van 3 oktober 2013 een keerpunt. "Meer nog dan het bezoek van de paus. Iedereen was geschokt. We hoorden toen niet alleen over vluchtelingen die verdronken, maar hebben als eilandbewoners geholpen met het bergen van de lichamen die overal drijven", zegt pater Giorgio.

De pater zou graag meer betekenen voor de vluchtelingen, maar heeft weinig mogelijkheden hiervoor. "Er is een verschil tussen de militaire logica waarmee de vluchtelingen te maken krijgen en een menselijke behandeling", constateert hij.

PROTESTANTSE HULP

Op Lampedusa bezochten Arjan Plaisier en Geesje Werkman het project 'Mediterranean Hope'. Dit is gestart door de protestantse kerk van Italië. Twee mensen, Marta en Francesco, proberen de vluchtelingen die op het eiland stranden bij te staan. "Beiden zijn zeer toegewijde mensen die er zelf voor gekozen hebben op het eiland te gaan wonen", zegt Plaisier. Bijkomend doel is toezicht houden, omdat de meeste non-gouvernementele organi-



saties zijn weggetrokken. Het observatorium brengt verslag uit aan het Europese kerkelijk netwerk, zodat leden daarvan bij hun regeringen kunnen pleiten voor 'humanere' oplossingen. Plaisier heeft geen pasklare oplossing voor het gigantische vraagstuk: "Maar wanneer zich overal in de wereld rampen voltrekken, zouden wij dan volstaan met het verhogen van de dijken en het versterken van de muren? Willen we in zo'n wereld leven? Buiten de ontheemden en wij gezellig bij het haardvuur?"

Nederland is onderdeel van Europa, dit gaat ook over onze grenzen, vindt vluchtelingenspecialist Geesje Werkman. "Kerk in Actie is in Europees verband trekker van het 'Safe Passages' project. Europese kerken zoeken hierbij samen naar mogelijkheden voor een veilige overtocht voor asielzoek-

kers. Op 18 Juni organiseert Kerk in Actie van 9.30-16.00 uur hierover een conferentie in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht met als centrale vraag: 'Veilig naar Europa, kan dat als je moet vluchten voor oorlog en geweld?'. Aanmelden kan door een mail te sturen naar g.werkman@kerkinactie.nl.



MAURITS VAN STUIJVENBERG
voorlichter Kerk in Actie

WAT KUN JE ALS GEMEENTE DOEN?

Kerk in Actie doet een beroep op alle diaconieën van de Protestantse Kerk om in actie te komen voor bootvluchtelingen en vluchtelingen in het algemeen. Bijvoorbeeld door in de kerkdienst aandacht te besteden aan hun lot. Op de website van Kerk in Actie zijn hiervoor materialen beschikbaar, zoals een gebed. Ook kan geïmporteerd worden voor het werk van 'Mediterranean Hope', een project van de Italiaanse protestantse kerken. Deze organisatie probeert de vluchtelingen op Lampedusa te helpen. Ook vangen ze minderjarige asielzoekers op in het centrum Casa della Culture op Sicilië. Een gift is welkom op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Mediterranean Hope.



Pater Giorgio: "Er is een verschil tussen de militaire logica en een menselijke behandeling."

Bijbelteksten juni 2015

Deze teksten zijn gekozen uit de lezingen die in het gezamenlijk gebed in Taizé worden gebruikt. Taizé is een oecumenisch klooster in Frankrijk. De teksten zijn kort genoeg om verschillende keren per dag herlezen te worden, voor een tijd van persoonlijk of gemeenschappelijk gebed. Zo is men door dit rooster te gebruiken verbonden met de wereldoecumene.

- ma 1** Jezus zei tot zijn leerlingen: In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
→ JOHANNES 14: 1-12
- di 2** Wees vrijgevig. U kent de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij is omwille van u arm geworden.
→ 2 KORINTIËRS 8: 7-15
- wo 3** Jezus zei: Ik ben niet namens mezelf gekomen; ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is. Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom en hij mij heeft gezonden.
→ JOHANNES 7: 25-30
- do 4** Terwijl Jezus en zijn leerlingen aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: Neem hiervan, dit is mijn lichaam.
→ MARCUS 14: 12-26
- vr 5** In Christus heeft God in heel zijn volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen.
→ KOLOSSENZEN 1: 15-20
- za 6** Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof. → HEBREEËN 12: 1-2
- zo 7** Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
→ 2 KORINTIËRS 4: 16-5:10
- ma 8** Jezus zegt: Wie een kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft.
→ LUCAS 9: 46-48
- di 9** Jezus en zijn leerlingen voeren naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Uit alle steden haastten de mensen zich naar die plaats en kwamen er eerder aan dan zij. Toen Jezus de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. → MARCUS 6: 30-44
- wo 10** Paulus schreef: Handel niet uit geldingsdrang. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
→ FILEMON 2: 1-4
- do 11** Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden.
→ LUCAS 6: 12-19
- vr 12** De Heer gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.
→ PSALM 18
- za 13** U bent licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
→ EFEZIËRS 5: 8-14
- zo 14** Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.
→ MARCUS 4: 26-29
- ma 15** Paulus schreef: Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
→ FILEMON 4: 4-7
- di 16** Mozes antwoordde de Heer: "Ik ben geen goed spreker." De Heer antwoordde hem: "Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen."
→ EXODUS 4: 10-17
- wo 17** Paulus schreef: U bent gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
→ EFEZIËRS 2: 19-22
- do 18** De Heer zei tegen Samuël: Ga niet af op het voorkomen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. → 1 SAMUEL 16: 1-13
- vr 19** Jezus zegt: De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. → LUCAS 17: 20-21
- za 20** Jezus vroeg zijn leerlingen: "Wie ben ik volgens jullie?" Petrus antwoordde: "De door God gezonden messias." → LUCAS 9: 18-24
- zo 21** Jezus bracht de hevige storm op het meer tot rust. De leerlingen werden bevangen door grote schrik en zeiden: Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?
→ MARCUS 4: 35-41
- ma 22** U bent mijn schuilplaats, Heer, al wat ik heb in het land van de levenden.
→ PSALM 142
- di 23** De groep eerste christenen leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.
→ HANDELINGEN 4: 32-34
- wo 24** Jezus zegt: Het staat geschreven in de Profeten: "Zij zullen allemaal door God onderricht worden." Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij.
→ JOHANNES 6: 41-47
- do 25** Jezus zegt: Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoe-dig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.
→ MATTEÛS 11: 25-30
- vr 26** Jezus zegt: Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.
→ LUCAS 18: 15-17
- za 27** De opgestane Jezus zegt: Ik ben de stralende morgenster. Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.
→ OPENBARINGEN 22: 16-21
- zo 28** Toen men een man vertelde dat zijn dochter gestorven was, zei Jezus: Wees niet bang, maar blijf geloven. Later pakte hij de hand van het kind vast en zei tegen haar: "Talita koem!" Dat betekent: "Meisje, ik zeg je, sta op!" Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen.
→ MARCUS 5: 21-43
- ma 29** Paulus schreef: Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer aan mij zal geven.
→ 2 TIMOTEÛS 4: 6-18
- di 30** Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
→ SIRACH 28: 2-7

Aanleverinformatie

Kerkinformatie kent twee soorten advertenties: vacatureadvertenties van kerkelijke gemeenten en andere advertenties.

Vacatureadvertenties van gemeenten kunnen in vier verschillende formaten geplaatst worden: Klein (tot 65 woorden), Normaal (tot 130 woorden), Groot (tot 260 woorden) en Zeer groot (tot 520 woorden/ hele pagina). Voor deze formaten gelden respectievelijk de volgende tarieven: € 174, € 348, € 698 en € 1.394. Bepalend is het aantal woorden dat in het tekstverwerkingsprogramma Word linksonder wordt aangegeven.

Andere advertenties kunnen ook worden aangeboden Marijanne Dubbink, e-mail: bedrijfsadv.kerkinformatie@gmail.com, tel. 06 – 30 57 47 68.

Wijze van aanlevering

Per e-mail aan: kerkinformatie.advertenties@protestantsekerk.nl (de kale tekst in een Word-bestand en **logo's uitsluitend apart in een jpg-bestand**) of in papieren vorm per post aan: Kerkinformatie Advertenties (F. Rozemond), Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

Naam en logo's

De afkorting PKN wordt zoveel mogelijk vermeden. Wanneer het logo van de Protestantse Kerk wordt gebruikt dient dat *volledig* (met vaste naamtekst) te worden afgedrukt. Dit in verband met de optimale en eenduidige werking ervan. Eigen varianten op dit logo *kunnen* in Kerkinformatie worden geweigerd. Andere eigen logo's, beeldmerken, vignettes of foto's zijn uiteraard hartelijk welkom.

Uiterste aanleverdata

(zie ook www.protestantsekerk.nl/kerkinformatie)

Septembernummer: 23 juli
Oktobernummer: 13 augustus
Novembernummer: 10 september

De advertentiepagina's in Kerkinformatie worden vanaf de dag van verschijnen tevens geplaatst op www.protestantsekerk.nl > klik rechtsboven op: Vacatures.

De redactie van Kerkinformatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties. Bij de opmaak zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de adverteerder.



De Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
zoekt in verband met emeritaat een

inspirerende predikant (m/v, 1 fte)

Wie zijn wij

- een gemeente van circa 800 leden in de vestingstad Hellevoetsluis, gelegen aan het Haringvliet;
- een gemeenschap waar de zondagse eredienst wordt gevierd in drie kerkgebouwen: Vestingkerk, kerk aan de Dorpsstraat en Petrakerk;
- een kerkgemeenschap waar de cantorijen met muziek en zang een belangrijke plaats innemen;
- een levende, open en gastvrije gemeente met oog en hart voor alle doelgroepen;
- een gemeente met een actieve en enthousiaste groep vrijwilligers.

Wat zoeken wij

- een predikant die wisselend voorgeeft in de historische kerkgebouwen Vestingkerk en kerk aan de Dorpsstraat;
- een predikant die het vermogen heeft om met behoud van een goede samenwerking tussen de twee sterke profielen, de gemeenschap in de Vestingkerk/Dorpsstraat uit te bouwen;
- een predikant die goed de relatie kan leggen tussen geloof en dagelijkse praktijk;
- een predikant die zich kan richten op alle groepen binnen de gemeente.

De profielschets en andere informatie treft u aan op de website van de gemeente: www.pghellevoetsluis.nl. Voor vragen kunt u zich richten tot voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Dick Roosink, tel. 06-24 36 02 64.

Indien u belangstelling hebt voor deze functie kunt u binnen 2 weken na verschijnen van dit blad uw motivatie en cv richten aan de secretaris van de beroepingscommissie, de heer Alex Verwater: secretariaat.bc@pghellevoetsluis.nl

Protestantse Gemeente te Appelscha

Vieren – leren – dienen – delen
zoekt een



predikant(e) 0,85 fte

die

- vanuit zijn/haar persoonlijk geloof in Jezus Christus de gemeente weet te inspireren en daarvan uiting geeft in prediking, pastoraat en catechese
- een verbinding weet te leggen tussen de Bijbelse boodschap en het leven van alle dag
- zich geroepen voelt om zich in het bijzonder bezig te gaan houden met de jong volwassenen/jonge gezinnen binnen onze gemeente
- initiatieven ontplooit en onze visie op gemeente-zijn mee vormgeeft, in alle geledingen
- die zoekt naar samenwerking binnen de dorpsgemeenschap
- goede contactuele eigenschappen heeft en in staat is tot het opbouwen en onderhouden van pastorale contacten.

Onze gemeente telt ruim 800 leden. Het is ons streven om een gemeente van en voor het dorp te zijn. Binnen onze gemeente zijn wij verheugd met 1 kerkelijk werkster.

Onze pastorie staat op een aantrekkelijke, kindvriendelijke en centrale locatie in Appelscha. Appelscha wordt omringd door het Fochteloërveen en het Drents-Friese Wold.

Sollicitaties kunnen, binnen 2 weken, worden gericht aan de secretaresse van de beroepingscommissie Mw. J. Wijnmaalen. Haar adres is: A. Wytzeweg 43, 8426 CT Appelscha of email: info@thermo-garant.nl

Op verzoek wordt uitgebreide informatie verstrekt. U kunt dan contact opnemen de voorzitter van de beroepingscommissie Mw. M. Oosterhof. Haar telefoonnummer is: 06-83 79 34 31 en email: mnoosterhof@hotmail.nl

Cursusaanbod Radboudumc Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Actief Pastoraat en Geestelijke Verzorging

Voortgezette training voor actieve gespreksvoering op basis van therapeutische inzichten.

9 cursusdagen van september 2015 - januari 2016.

KPV-training

Grondige training ter verdere professionalisering, in academische context, met aandacht voor spiritualiteit. Mogelijkheid van klinische stage tijdens training. Van januari – juni 2016.

Andere cursussen

Wij verzorgen ook andere cursussen: Morele Counseling en Moreel Beraad, Levensbeschouwelijke Counseling, Existential Questions regarding Life Issues, Introductie cursus Geestelijke Verzorging en Organisatie, Geestelijke Verzorging en Organisatie Vervolg cursus en supervisie / intervisie.

Voor meer informatie over alle cursussen en trainingen:

tel 024 – 36 13320 en

www.radboudumc.nl/expertisecentrumgeestelijkeverzorging



De Protestantse Gemeente Burum / Munnekezijl / Warfstermolen

Is op zoek naar een

predikant (m/v) voor 50%

voor onze pluriforme gemeente

Wij zoeken iemand die:

- In de eredienst het woord van God op een inspirerende wijze vertaalt naar het leven van vandaag.
- Bouwt aan een betrokken, open gemeente, en nauw betrokken is bij pastorale zorg.
- Aandacht heeft voor de gehele gemeente, zowel tijdens als buiten de eredienst; en iemand die midden in de samenleving staat.
- Communicatieve, samenbindende kwaliteiten bezit en een leidende rol heeft in organisatorische zaken.

Wij bieden:

- Een levendige gemeente met een groot aantal betrokken leden.
- Een mooie pastorie in een aantrekkelijke woonomgeving aan de rand van het Nationaal Park Lauwersmeer.
- Monumentale en sfeervolle kerkgebouwen.

Voor informatie en het aanvragen van de informatiemap kunt u contact opnemen met Barbera de Boer, secretaris van de beroepingscommissie. Uw reactie met C.V. zien we graag voor 1 juli a.s. per email (zonedauw@live.nl) tegemoet.



Protestantse
Kerk

Geloof·Hoop·Liefde

Panel Protestantse Kerk

De dienstenorganisatie is benieuwd naar de mening van predikanten en andere ambtsdragers, maar ook gemeenteleden die een cursus volgen, producten afnemen of als donateur Kerk in Actie steunen. Met deze informatie kan zij voortdurend werken aan verbetering van de dienstverlening.

Wat vindt u?

U kunt het laten weten via het Panel Protestantse Kerk. Wie zich laat inschrijven ontvangt een paar keer per jaar een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Deelname is anoniem.

Informatie en aanmelden:

www.protestantsekerk.nl/panel



Protestantse
Kerk

De Protestantse Gemeente te Kollum

is op zoek naar

twee kerkelijk werkers (m/v), elk voor 0,5 fte

voor het pastoraat in brede zin, van jong tot oud.

De kerkelijk werkers ondersteunen de beide predikanten, elk verbonden aan de "eigen" predikant.

De aanstelling geschiedt conform de CAO voor kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

Indien u belangstelling heeft voor één van deze 2 vacatures, verwijzen wij u naar onze website: www.pknkollum.nl

Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude i.w.
zoekt een

predikant (m/v) 50%

die:

- zich wil inzetten voor opbouw van de gemeente, in samenwerking met de kerkenraad, de diverse werkgroepen en eventueel met een kerkelijk- of jongerenwerker;
- actief contact zoekt met de jeugd en hen betreft bij geloof en kerk;
- op een goede manier weet om te gaan met de verschillende geloofsbelevingen;
- een goede vorm en inhoud kan geven aan het "omzien naar elkaar" in brede zin;
- in de vieringen ruimte biedt voor traditie en experiment.

Onze kerkelijke gemeente:

- ligt op de grens van Groningen en Friesland;
- is sinds september 2010 op federatieve basis gevormd uit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente De Wilp-Siegerswoude (fusie september 2015);
- telt ongeveer 500 leden;
- maakt gebruik van twee kerkgebouwen;
- heeft een predikantswoning beschikbaar.

Voor inlichtingen en/of informatiepakket kunt u contact opnemen met Henriëtte Kloosterman tel (0594) 64 12 19, e-mail: henriettekloosterman@ziggo.nl.

Uw reactie kunt u binnen 3 weken na het verschijnen van dit blad sturen aan de secretaresse van de beroepingscommissie: Riemkje de Jong, adres W.F. de Boerstraat 10, 9367 RT de Wilp en email: riemkje18@msn.com

 **Protestantse
Kerk**



De Gereformeerde Kerk 'De Haven' in Alblasterdam
zoekt een

predikant (m/v)

Bent u iemand:

- die als herder en leraar onze gemeente kan dienen en de relatie weet te leggen tussen de Bijbel en de actualiteit
- met autoriteit en levenservaring ons voor wil gaan op een open en constructieve manier
- die inspirerend en samenbindend kan werken in een kleurrijke gemeente
- die pastoraal betrokken is bij verschillende groepen in de gemeente zoals jongere en hun ouders en 35-55 jarigen.
- die het een uitdaging vindt ons te begeleiden in de verkenning samen te gaan met de hervormde wijkgemeente Ontmoetingskerk.

Dan willen we graag met u kennismaken!

Wij bieden u:

- een hechte, actieve en goed georganiseerde gemeente die omziet naar elkaar
- een uitdaging in pluriformiteit
- ruimte voor ambitie en empathisch vermogen
- een zoektocht naar 'Samen op Weg' met de Ontmoetingskerk
- een vacature voor 70%-100%, (na 5 jaar is er ruimte voor 70%).

Kijk voor uitgebreidere informatie over onze gemeente op de website: www.havenkerk.nl

*Voor het aanvragen van een profielschets kunt u contact opnemen met de secretaris van de beroepingscommissie, de heer A. Meijer, e-mailadres: meijer.antoon@gmail.com.

*Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, mevrouw L.Boon telefoonnummer: (0184) 68 42 94.

Wij kijken uit naar uw reactie met CV die u uiterlijk binnen 2 weken na de verschijningsdatum van dit blad kunt opsturen naar het secretariaat.

 **Protestantse
Kerk**

Kerkelijk werker, gemeente- predikant of interim-predikant nodig?

Het Mobiliteitsbureau kan bemiddelen!
www.protestantsekerk.nl/mobiliteitsbureau
tel. (030) 880 15 05



Protestantse Gemeente te Uithoorn

De Protestantse Gemeente in Uithoorn
zoekt een enthousiaste en betrokken

jeugdwerker (0,4 fte)

Het jeugdwerk in de Protestantse Gemeente Uithoorn

In ons jeugdwerk is een enthousiaste groep vrijwilligers actief. Nu er steeds minder jeugd in de kerk te zien is, zoeken we naar nieuwe vormen van jeugdwerk.

Onze motivatie voor het jeugdwerk is:

Wij geloven dat kinderen en jongeren door God geliefd zijn en op weg zijn naar een hoopvolle toekomst.

Meer informatie is te vinden op www.pkn-uthoorn.nl.

Werkzaamheden jeugdwerker

- Actief contact onderhouden met kinderen, jongeren en hun ouders. Met hen in gesprek blijven om het jeugdwerk te laten aansluiten bij hun leefwereld en behoeften.
- Inhoudelijke tweedelijns ondersteuning en beperkt medeleiding geven in jeugdgroepen.
- Coördinatie en aanspreekpunt van alle jeugdgroepen.
- Vanuit onze motivatie zoeken naar nieuwe vormen van jeugdwerk om ook buiten de gebaande paden voor jeugd buiten de eigen kring zichtbaar te zijn.

Profiel

Als jeugdwerker ben je iemand die:

- een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding heeft.
- open staat voor een grote diversiteit in geloofsbeleving.
- aanspreekbaar is als voorbeeldfiguur voor de jongeren.
- een christelijke levensovertuiging heeft en betrokken is bij een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland.
- de opleiding HBO theologie heeft afgerond.
- begrip en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren heeft.

Reageren

We zien jouw reactie graag tegemoet.

Stuur je schriftelijke motivatie met CV voor 1 juli 2015 per e-mail naar Rosalie Witjas, diaken met opdracht jeugd: rosalie.witjas@gmail.com.

Een uitgebreide advertentietekst is te vinden op www.pkn-uthoorn.nl.

Protestantse
Kerk

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

www.pga-pniel.nl

www.pga-almelo.nl

www.facebook.com/pnielkerk

www.facebook.com/pages/jeugd-pnielkerk

De wijkgemeente "Pniël" van de Protestantse Gemeente Almelo

zoekt een

predikant (m/v)

Daarbij denken wij aan een "mensenmens", een pastor die:

- met een warm hart voor mensen, met bezieling werkt aan het eigentijds vormgeven van het pastoraat en de toerusting
- een sterke affiniteit heeft met de jeugd, hun ouders en jong volwassenen, maar ook ouderen het gevoel geeft dat ze er toe doen
- in woord en beeld mensen kan raken, boeien en inspireren
- op creatieve wijze vieringen kan organiseren die passen bij de pluriformiteit van de gemeente
- energiek initiatieven neemt om de betrokkenheid van de gemeente te stimuleren en niet bang is om daarbij nieuwe wegen in te slaan
- met overtuiging staande in de Christelijke traditie, de pluriformiteit van de gemeente positief weet te waarderen
- van harte samenwerkt met het team van predikanten in Almelo
- vanuit de oecumenische gedachte, open staat voor contacten en/of samenwerking met andere kerkelijke groeperingen in Almelo
- het belang van het diaconaat in woord en daad zichtbaar maakt.

Wij bieden een dienstverband van 0,65 fte, de eerste 5 jaren aangevuld met 0,1 fte ten behoeve van de coördinatie van het stedelijke diaconale werk.

Meer informatie kunt vinden op onze website:

www.pga-pniel.nl. Sollicitaties kunt u voor 15 juli 2015 sturen naar beroep.pniel@pga-almelo.nl t.a.v. Alinda Westerink-de Lange. Voor vragen neemt u contact op met Wilke Ruiter, voorzitter van de beroepingscommissie: (0546) 82 81 91 of de secretaris Alinda Westerink: (0546) 85 29 89.

Protestantse
Kerk

Geloof·Hoop·Liefde

Is uw gemeente al ANBI-proof?
www.protestantsekerk.nl/ANBI



Donatus verzekert vertrouwd

Donatus verzekert kerkgebouwen en wat daar bij hoort, zoals ruimtes voor kinderopvang, doopvonten, kanselbijbels en orgels. Donatus is een betrokken specialist. Klein genoeg om u persoonlijk van dienst te zijn. Groot genoeg om uw verzekeringsbelangen aan toe te vertrouwen. Samen met u zorgen we ervoor dat wat waardevol is, behouden blijft voor onze kinderen en hun kinderen en hun kinderen...



D o n a t u s

Dé kerken- en monumentenverzekeraar

www.donatus.nl tel. 073 - 5221700

**kerk
in actie**

Geef een fiets aan een
gezondheidswerker



Collecte Werelddiaconaat

7 juni 2015

JAARGANG 27, NUMMER 9 FOTO: WWW.COOP-AFRICA.ORG



Protestantse
Kerk