

het licht krijgt
de duisternis
over zich heen
en de nacht krijgt
wat de dag verdient

op dit kruispunt
van vallen en opstaan
slaat het uur
het hoge woord
aan het hout

zo ontnemt mij
de tijd
wie ik ben
brengt tot verval
wie ik was

mij rest slechts
een mondvul bericht

XI

